

FECR

TEVHİD VE SÜNNET MÜDAFAASI
AYLIK İSLAMİ EĞİTİM DERGİSİ SAYI: 3 YIL 2022 MART

*islam
bir akide
(itikad - iman)
dinidir*

*Safvan MUHLİS hoca
HASBİHAL*

Halid EYMEN - Zeyd ENFAL - Selman SAMATYALI
Abdulkerim SİDDİK - Ali MARUF

FECR DERGİSİ

السَّلَامُ عَلَيْكَ

ESSELAMU ALEYKUM VE RAHMETULAH

Hamd alemlerin Rabbine, salat ve selam Peygamber Efendimiz Muhammed aleyhisselam'ın üzerine ve yine salat ve selam O'nun yolunu takip eden Mümin, Müvahhid ve Mücahid kullarının üzerine olsun.

Değerli okuyucularımız,yine yeni bir sayıda Allah'ın izni ile buluşuyoruz. biz-Guraba Müslümanlar olarak, ALLAH'a davet konusunda çeşitli şekillerde çalışmalarımız vardır. Bu dergi çalışmamız ise bunlardan sadece bir parçadır. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarda, Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerden faydalanarak, Kur'an ve Sünnet doğrultusunda,Muvahhid ilim ehillerinden faydalanarak yahut selefi salihinin bize aktardığı nakiller ile sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Yazılarımız,itikadi ve ameli konular olmak üzeri iki kısımdan oluşmaktadır. İtikadi konular; İnsanın yaşantısında Allah'ı birleme esaslarında sıkıntısı olanların yahut hiçbir bilgiye sahip olmayanların daha çok dikkate alması gereken konulardır. Ameli konular ise Allah'ı birlemiş ve itikatında hiçbir şekilde şirk bulaşmamış kardeşlerimizin dikkate alıp ve amel etmesi dahilinde ona inşallah faydalı olacak konulardır. Doğrular İslam'ın, hatalar ise biz aciz kullarıdır.

editör



TEVHİD VE SÜNNET MÜDAFAASI

İLETİŞİM AĞLARIMIZ

Merkez Mescid / Dergi Binası
Ali baba mah. 5041 sok. gözde apt altı no8
Karaköprü/ŞANLIURFA
İletişim : 0531 104 15 96

Fecr Dergisi Temsilciligi
Yusuf paşa mah. 11 nisan fuar cad.no 22/a
Haliliye/ŞANLIURFA
İletişim: 0545 492 60 60 - 0552 727 97 56

fecrdergisi/facebook.....



fecrmescidi/instagram.....



fecrmescidi/youtube.....



TESARIM VE DİZAYN FECR MEDYA EKİBİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

İÇİNDEKİLER

İslam bir akide (itikad - iman) Dinidir

Safvan MUHLİS Hoca

Sana verilenden paylaş

Selman SAMATYALI

Refah seviyemiz

Halid EYMEN

Ashab-i kiram'ın İslam'a bakışı

Zeyd ENFAL

Müslüman cömert olmalı

Abdulkerim SİDDİK

El - Kuddüs

Selman SAMATYALI

İnfaka doymayan tüccar Hz Osman

ALİ MARUF

İbn Kayyim el-cevziyye (biyografi)

fecr MEDYA

Hikmetli yaratıklar (kunduzlar)

fecr MEDYA



Yazarlar dergi içinde seçmiş oldukları konularda, kaynak göstererek alıntı yapabilirler.

islam
bir akide
(itikad - iman)
dinidir

Safvan MUHLİS Hoca
iletişim
safvanmuhlishoca@fecrdergisi.com



Hamd alemlerin rabbi olan allah(c.c.)'a, salat ve selam yolların en güzeli olan Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem)'e ve onun yolundan gidenlere olsun.

Hiç şüphesiz Allah(c.c.)'ın saptırdığını kimse hidayete erdiremez, hidayete erdirdiğininide kimse saptıramaz.

Allah(Azzevecelle) kadim kitabında şöyle buyurur;
elif, lām, mîm. işte bu kitap ki, bunda bir kuşku yoktur, müttakiler için bir hidâyettir. o müttakiler ki, gayba inanırlar, namazı da doğruca kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infakta bulunurlar. (1)

ve işte onu böyle açık açık âyetler olarak indirdik. ve şüphe yok ki, Allah dilediğine hidayet eder. - (2)

ve and olsun ki, biz Kur'an'ı düşünölmek için kolaylaştırdık. fakat düşünen var mı? (2)

Kur'an'ı kerim hiç şüphesiz sözlerin en doğrusunu söyleyen, hakikatı apaçık bildiren ve Allah(Azzevecellenin) müttakiler için indirdiği yegane kurtuluş kaynağıdır. bütün mahlukatın ve kainatın tek ve mutlak otoriteri olan Allah(c.c.), insanı yaratıpta tek başına bırakmamış ve onu yaratıkların en şerefli yapıarak, kendisine bir dustur belirlemiştir.

Nitekim müminun 115. ayette rabbimiz şöyle buyurur;

"Sizi boş ve anlamsız bir oyun için yarattığımızı ve bize dönmek zorunda olmadığınızı mı sanıyordunuz" (3)

Bütün bu mükemmel nizamın tek yaratıcısı ve kontrolü olan Allah(Azzevecelle), elbetteki insanı (haşa) bir oyun olsun diye yaratmadı. onu en güzel bir surette yarattı, bütün isimleri ona öğretti ve onu ahseni takvim fitratında meydana getirdi. bu meydana getirişi de sebepler silsilesine bağladı. ona verdiği bütün nimetlerinin kimden geldiğini, yaratıcısının ve hayatını bütünü ile elinde tutanın kim olduğunu kısaca rabbini tanımasını ve sadece ona kulluk etmesini istedi. bu kulluğun ne şekilde olacağını seçmiş olduğu elçileri aracılığı ile insanlığa bildirdi. ta ki insan demesin rabbimden bana bir haber gelmedi.

"Kendilerinden önce olan Nuh, Ad, Semûd milletlerinin, İbrahim milletinin, Medyen ve Altüst olmuş şehirler halkının haberleri onlara gelmedi mi? Peygamberleri onlara belgeler getirmişlerdi. Allah onlara zulmetmemiş, onlar kendilerine yazık etmişlerdir." (5)

şüphesiz ki Allah(c.c.) kendisine zulmü haram kılmıştır. lakin insan yaratıcısını unutarak kendi nefesine zulmeder. rabbinin istediği hayata muhalif olarak sürdürdüğü her anı ile Allah'a isyan halinde geçirerek hem dünyada hemde ahirette zarar edenlerden olur.

"Andolsun ki peygamberlerimizi belgelerle gönderdik; insanların doğru hareket etmeleri için peygamberlere kitap ve ölçü indirdik; pek sert olan ve insanlara birçok faydası bulunan demiri var ettik. bu, Allah'ın dinine ve peygamberlerine görmeksizin yardım edenleri meydana çıkarması içindir. doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür." (6)

İşbu indirilen kurallar manzumesine göre, insan hayatını ikame ederek hem madden hemde manen fitratına uygun yolu bilsin ve nefisini bunun üzerine şekillendirsin. tabiki buda evvela dini Allah'a has kılarak bütünü ile yalnızca Allah'a iman etmek ile olabilir. birde bu imanına kesinlikle şirk bulaştırmamalıdır. peki, kişi rabbinin, emir ve yasaklarını nerden öğrenecek ki iman etsin ve o imanını muhafaza edebilsin? işte bütün buraya kadar anlattığımız meselenin temelini oluşturan, Allah'ın insanı başıboş bırakmadan ona tutunacağı kaynağın ne olduğunu bildirmesidir. ki bu kaynakta hiç şüphesiz Kur'an ve sünneti Rasulullah(-sallallahu aleyhi vesellem) tır.

Allah Azzevecelle bütün bu düzeni var ederken, nizama bir dustur belirlemiş ve her alanda tek malik olanın kendisi olduğunu bizlere vahy aracılığı ile bildirmiştir. örnek olarak galaksideki dengeler, dünyadaki akla gelen bütün oluşumlar (buna bir kişinin parmağına batacağı iğne veya bir yaprağın yerinden oynaması gibi) ancak Allah'ın inayeti ile olabilir. bu Allah(c.c.)'nın Kur'andaki tabiri ile rablik (rububiyet) sıfatıdır. en genel anlamı ile tasarruf yetkisinde bulunan sadece Allah (Azzevecelledir).

1 - (bakara/1,2,3)

2 - (hac/16)

3 - (kamer/17)

4 - (müminun/115)

5 - (tevbe/70)

6 - (hadid/25)

alemlerin sahibi olan allah teala, nasilki insanin güç yettirmeyeceği işler için onu sorumlu tutmadan bütün düzeni kendi kudreti ile bir an dahi aksatmadan devam ettiriyor ise, insanlığında kendi içlerinde başıboş bırakmamıştır. yani yaratıkların en şerefli olan insanı, dünya hayatını imar edebilsin ve yeryüzünde allahın nizamına göre yaşasın diye ona islam dininin hukukunu apaçık bir şekilde bildirmiştir.

“rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan ve arşa hükmeden, gündüzü durmadan kovalayan gece ile bürüyen; güneşi, ayı, yıldızları, hepsini buyruğuna baş eğdirerek var eden allah’tır. bilin ki yaratma da emir de o’nun hakkıdır. âlemlerin rabbi olan allah yücedir.” (7)

güncel hayatımızda islam inancına sahip olan insanların ibadetlerine önem verdiklerini, nafîle ibadetleri bile kaçırmamaya çalıştıklarına şahit oluyoruz. yalnız bu yapılan ibadetlerin yanında kendi içtimai hayatlarına dair meselelerde islamın koymuş olduğu kurallar akla bile getirilmiyor. örnek olarak günümüzün belası olan kredi, insanlar için bir çıkış yolu haline gelmiş ve başı sıkışan hemen bu yola başvuruyor. üstelik namaz kılan insanların çok rahat bir şekilde bu bataklığa düştüğünü görmemiz zor değildir. birde bunun faiz olduğunu anlattığınızda “çağın gerekliliği” gibi bahaneler sunarak kendi vicdanlarını tatmin ederler. halbuki kur’an’da bunun cezası ve karşılığı apaçık bildirilmiştir. şöyleki;
“o kimseler ki, faizi yerler, onlar kalkamazlar, ancak şeytanın çarpmış olduğu, delirmiş bir şahıs gibi kalkarlar. bu ise onların alış veriş muamelesi tıpkı ribâ gibidir, demeleri sebebiyledir. halbuki, allah teâlâ alım satımı helâl, ribayı ise haram kılmıştır. imdi her kim ki, kendisine rabbinden bir öğüt gelir de ribaya nihayet verirse, evvelce aldığı kendisinedir ve onu hükmü allah teâlâ’yadır. ve her kim tekrar ribaya dönerse işte onlar cehennem ehlidirler, onlar orada ebedî kalacaklardır.” (8)
örneğini verdiğimiz faiz meselesi amele yönelik işlenen bir meseledir. islam’da ise şöyle bir kolaylık ve rahmet vardır: haram olan bir ameli müslüman işler ve sonra ondan tevbe eder ve bir daha ona dönmez ise inşallah allah teala katında affedilir. fakat islam hukukunda itikad olmazsa işte o zaman

tevbenin bir geçerliliği yoktur. çünkü iman etmeyen kişinin ameli boşunadır. iman eden kişininde iman ettikten sonra imanını muhafaza etmesi için elinden gelen çabayı cidden göstermelidir. eğer kişi iman eder amelinde eksiklik bulunursa bu insan müslüman olarak öldükten sonra cezalandırılabilir. fakat iman yok amel tamamsa bu kişi asla cennete giremez. örnek olarak; iki kişi düşünelim biri çok iyi fakat iman etmemiş diğeri çok kötü fakat iman etmiş ve amelinde şirk bulaştırmamış. bunlardan hangisi cennete girebilir diye sorsak, cevabı muhakkak ki iman eden olacaktır. bu yüzden kişi itikadında amelinde gerçekten önem vermelidir. peki, islam itikadı bir kimse de nasıl meydana gelir?
öncelikle bir kimse “lailaheillallah” lafzını dil ile söyler kalp ile tasdik eder amellerle de destekler ise bu kimse islam dinine göre müslümandır. taki küfür olan bir ameli işleyipte mürted(kafir) oluncaya kadar. o zaman akla şu soru geliyor. bizler ilahi kelimeyi söylemekle müslüman oluyoruz peki ne şekilde bu kelimenin yani islam milletinden dışarı çıkabiliyoruz? yani hangi ameller ile veya inançlar ile irtidat durumu gerçekleşiyor?
hiç şüphesiz bu, önce yaşadığımız zaman ve muhatap olduğumuz yaşam ile alakalıdır. öncelikle içinde bulunduğumuz mevcut düzenler ne demek bunlara kısaca göz atalım; akidenin tanımı “müslümanın her alanda kayıtsız ve şartsız allah(c.c.)’a boyun eğerek bütünü ile ilme(islam) sarılmasıdır. bunun ziyadesinde allah’ın düzenine ortak olan ne varsa onu reddetmesidir. bu gün için müslümanların başına bela olmuş düzenler (demokrasi, laiklik, sosyalistlik gibi) adeta islam’a karşı çıkarılmış birer hayat nizamıdır. bir müslüman kesinlikle bunlardan beri olmalıdır. bu tür beşeri düzenler insanlara sözde en iyi hayat nizamını belirlerler. cezai müeyyideler, içki, kumar, zina, gibi birebir hukuku ilgilendiren meselerde düzenlemiş oldukları anayasaları ne ise insanları buna boyun eğdirmek için mücadele ederler. bu mücadele karşısında bir müslümanın yapacağı kendi berrak akidesini öğrenip insanların neye çağırıldıklarını bilmesidir.

7 - (araf/54)

8 - (bakara/275)

olayı kur'an'ın şu hükmü ve rasulullah aleyhisselam'ın ifadeleri ile değerlendirelim.

tevbe suresinin 31. ayetinde rabbimiz şöyle buyurur; “onlar- bilginlerini, rahiplerini ve meryem'in oğlu mesih'i de allah teâlâ'dan başka tanrılar edindiler. halbuki: allah teâlâ'dan başkasına ibadet etmekle emir olunmamışlardır. ondan başka ilâh yoktur. onların ortak koştukları şeylerden yücedir.”

bu ayetin akabinde henüz müslüman olmamış adey b. hatem boynunda haçı ile rasulullah'ın(sallallahu aleyhi vesellem) yanına geliyor. diyor ki; “ey muhammed (sallallahu aleyhi vesellem), bizler rahiplerimizi rab edinmiyoruz ki.” rasulullah(sallallahu aleyhi vesellem) ade'ye şöyle soruyor; “peki onların helallerini helal haramlarını da haram kabul ediyormusun? adey: evet diyor. işte bundan dolayı onları rab ediniyorsunuz.

bakın mesele bu kadar fasih. sizi yönlendiren kim olursa olsun size allah'ın ve rasulu'nun(sallallahu aleyhi vesellem) yolundan başka bir yol sunuyorsa ondan sakının. birilerinin sizi kandırmasından sakınmakda ancak kur'an'a ve sünnete sarılmakla olur. içinde yaşadığımız dünyada ne yazıkki beşeri düzenler hakim ve insanları buna göre istedikleri şekilde sömürerek(parasınıda, dininide) düzenlerini yürütüyorlar. saray mollaları bu dini istedikleri yere çekip çevirebiliyorlar. insanları değer yargılarından yani dinleri ile aldatabiliyorlar(tabi allah'ın muhafaza ettikleri hariç!)

peki, bu durumda müslüman ne yapmalıdır? acaba bitmeyecek bir hayatını kurtarabilmesi için allah'ı birlemelimi, yoksa kulluğunun iplerini başkalarının eline mi vermeli? bakın rabbimiz ağır bir tehdit ile bizleri nasıldı uyarıyor;

“ey imân etmiş olanlar! allah teâlâ'dan gerçek takva(korku) ile sakının. ve siz ancak müslümanlar olduğunuz halde vefat ediniz.” (9)

ayet o kadar açıkki sakın ha! müslüman olarak ölmekten başka bir hal ile gelmeyin. bu öyle bir uyarıdır ki akleden salim bir kalp sahibi için kan donduracak bir durumdur. bu dünyadaki en kötü ölüm ne olursa olsun sadece bir keredir. fakat öteki alemde müslüman olmadan ölene artık ne ölüm var nede bir kurtuluş yolu. peki, ahval ve şeriat bundan ibaret ise insanların gösterdikleri yolmu, yoksa kur'an'ın yolunu?

bakın Hz. peygamber aleyhisselam'dan sonra insanların en sevgilisi Hz. Ebubekr'dir (radıyallahuanh). o bile halife olduğunda, “ben, allah'ın ve rasulu'nun yolunda olduğum müddetçe bana itaat edin eğer sapsam asla bana itaat etmeyin.” demiştir. eğer bunu söyleyen Hz. Ebubekr ise Vallahi hiç kimse hüccet

değildir ve sadece istikametleri ve söyledikleri önemlidir. seyyit olması, alim olması birşey ifade etmez. insanların davet ettikleri şeyler cehennemde olabilir. rasulullah(sallallahu aleyhivesellem): cehennemin kapısında duran davetçiler hadisinde “ibn mâcê'deki rivayetinde, şöyle buyurur; “fitneler olacak, onların kapılarında, cehennem ateşine çağıran davetçiler bulunacak, senin bir ağacın kökünü ısırarak ölmen onlardan birisine uymandan daha hayırlıdır.”

bu dinin nebisi bizleri gecenin karanlığından daha karanlık fitneler ile uyarıyor. sakının allah'ın gazabından ve sadece o'ndan korkun ve o'na kulluk edin diye ümmetine sesleniyor.

yukarıda ifade ettiğimiz olayları kısaca toparlarsak; allah teala bütün peygamberlerine emrettiği en temel görev, o'nun yerde ve gökte tek bir “ilah” olmasıdır. öyle bir ilah ki kullarına bir hayat sınırı çizen, onlara helaller ve haramlar belirleyen ve onların bütün hayatına müdahale eden bir ilah! yani bizler için konuşmalarımızdan, düşüncelerimize kadar bizden kulluk bekleyen bir allah(azzevecelle) ile muhatabız. rabbimiz mülkün yegane sahibi olan o'dur. o'nun mülkünde asla ortağı yoktur. kur'an'ın açık ifadesi ile o'nun asla ve asla kabul etmeyeceği şey de şirk meselesidir. tarih boyunca insanların mübtela oldukları en büyük felaket şirkdir. şirk, dünya hayatındaki en büyük zulümdür. allahu teala şöyle buyurur:

“şüphesiz şirk büyük bir zulümdür.” (10)

bu nedenle peygamberlerin mücadelesindeki temel amaç, bu zulmü ortadan kaldırıp, herkesi doğru yola yani tevhid'e sevketmektir. zira yeryüzünde vuku bulan ictimai, iktisadi ve siyasi zulümlerin kaynağı bu zulme dayanmaktadır. dolayısıyla yeryüzünün ıslahı, ancak şirkin yok edilmesi ve tevhid'in gerçekleştirilmesi ile mümkündür. tevhid, allahu teala'nın, kulları üzerindeki hakkıdır. bundan uzaklaşmak, müslümanı, davette peygamberleri temsil edenlerin üzerinde olmaları gereken kulluktan uzaklaştırır. şunu da belirtmek gerekir ki, müslümanın, bozulan ictimai, iktisadi ve siyasi düzeni ıslah etmek isteyen bir ıslahatçı sıfatıyla ortaya çıktığı zaman, kur'an-ı kerim'de zikredilen peygamberlerin hareketlerini incelemesi gerekir. bununla birlikte, kendilerini islami cemaat olarak takdim edenlerin islam'a yakınlık veya uzaklıklarını da ancak kur'an'da geçen peygamberlerin bu hareketlerine yakınlık ve uzaklıklarına göre değerlendirebiliriz. bu meseleyi bir de ayeti kerimelerde görelim.

9 - (ali imran/102)

10 - (lokman/13)

“andolsun; sana da, senden öncekilere de vahyolunmuştur ki: eğer allah’a ortak koşarsan, şüphesiz amellerin boşa gider ve muhakkak hüsrana uğrayanlardan olursun.”(11)

“elbette allah; kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. bundan başkasını dilediğine bağışlar. kim, allah’a şirk koşarsa; çok uzak bir dalalete düşmüş olur.”bu ayetler gibi birçok ayet mevcuttur. dikkat edildiyse ilk ayette bu ümmetin en kıymetli insanları olan peygamberler bile nasıl bir tehdit ile karşı karşıya. sonra diğer ayet toplumumuzda yanlış bilinen bir meseleyi nasılda aydınlatıyor. toplumda “kul hakkı ile ölme de nasıl ölürsen öl allah affeder derler” ama kur’an ise “sakın ha şirk üzere ölme, müslüman olarak ölde nasıl hangi amel üzerine ölürsen öl” buyuruyor. öyleyse muhterem kardeşim eğer allah’ın dini, rızası senin nefsinde değer ifade ediyor ise o zaman dön de bir bak akiden ve amelilerin ne durumda. birde şu soruyu kendine sor; “bir kimse senin evine gelse ve düzenine karışsa sen ne yapardın?” işte allah teala’nın hakkı olan kulluğu ve buna zıt olan şirki birde böyle düşün!

11 - (zümer/65)

12 - (nisa/116)

Amelsiz

TEVHİD

ÇAKILLI YOLDA
YÜRÜMEYE BENZER
KAN REVAN OLAN
AYAKLARDA
BİRGÜN GELİR TÖKEZLER

safvan MUTLİS Hoca

لا اله الا الله محمد رسول الله

Sana verilenden paylaş

Selman SAMATYALI
iletişim
selmansamatyalı@fecrdergisi.

Hamd alemlerin Rabbine salat ve selam Peygamber Efendimiz Muhammed aleyhisselam'ın üzerine ve yine salat ve selam O'nun yolunu takip eden mümin, Muvahhid ve Mücahid kullarının üzerine olsun

Allah'a hamttan sonra Rabbimizin bizler için muazzam bir sistem kurması ve birbirine muhalif olmadan her bir yaratılanın eşsiz bir şekilde sistematik çalışması elbette biz insanlar ve cinler içindir. Tarihin evrende veya dünyada bir taşın yada bir gökcisminin boşa var olmuş yazdığını bulamazsınız. Ya da ALLAH'ın insanlar için bir hüküm emretmesi sonucunda insanların zarar gördüğünü bulamazsınız hatta insanlar birşeyleri bulduklarını iddia ettiklerinde biz görüyoruz ki ALLAH, 1400 yıl evvelden haberini vermiştir. Ya da Kur'an'da bir hüküm vardır ama insanların hiçbir şekilde malumatı yoktur. ALLAH'a iman konusunda sıkıntıları olanlar bunun haşa bir saçma bir şey gibi göstererek İslam'ı yenme hevesine kapıldıkları anda ALLAH azzevecelle, o konunun hikmetini ortaya çıkartıyor. Yakın zamanda, Allah'ın insanlara abdest almak için su bulunmadığı takdirde teyemmüm etmelerini emrini (Maide 6) göz önünde bulundurarak, bir araştırmacı doktor birkaç insanla bir deney yapıyor. Deneyde, insanlar lavabo ihtiyaçlarını giderdikten sonra ellerinden doku örnekleri alıyor ve daha sonra teyemmüm yaptırıyor tekrar örnek aldıktan sonra iki sonucu karşılaştırınca sonuç teyemmüm hem madden hemde manen temizlediğini görüyor bunun üzerine her zamanki gibi insanlar hayretler içinde kalıyorlar.

Sözün hulasası, konumuza gelecek olursak; Rabbimizin biz iman eden kullarına, insanların tahayyülünde olmayan dehşetli birgünden bahsederek, ananın babanın evladı tanımadığını söyleyerek, alışverişin geçersiz olduğunu sayarak ve dostluğun olmadığını belirterek o günün dehşetinden bahsediyor. Akabinde o günün dehşetinden bizlerin nasıl korunabileceğini, muazzam bir şekilde yine insanların faydasına olacak bir ayet ile bizleri aydınlatıyor. Ve yukarıdaki örneklerde de belirttiğimiz gibi, Allah azzevecelle bir şeyi belirtmişse mutlak bir şekilde o işte bir hayır bir hikmet vardır.

Ey iman edenler! İçinde alışveriş, dostluk ve şefaatin olmadığı (o dehşetli) gün gelmeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Kâfirler, zalimlerin ta kendileridir. (1)

Süddî, İbn Abbas'tan, İbn Mes'ûd'dan ve Rasulullah aleyhisselam'ın ashabından bir topluluktan nakleder ki;

1 - (Bakara 254)

«Ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infâk ederler.» âyetininmânâsı, “Kişinin ailesine harcadığı şeylerdir. Bu, zekât emri inmezden önce geçerli idi.”Cüvey-bir, Dahhâk’tan nakleder ki “İnfâklar, önceleri kişinin imkânı ve gayreti nispetinde kendisini Allah’a yaklaştıran takdimlerden ibaret idi” der. Bu ayetle biz iman edenlerin mallarında ailemizin hakkı olmakla birlikte birde ihtiyacı olan tüm mazlumların hak sahibi olduğunu görüyoruz.

Rasulullah sallallahualeyhivesellem, infak edenler ile etmeyenlerin durumunu bize şu hadisi ile aktarıyor; **“Her sabah yeryüzüne iki melek iner. Biri: -Ya Rabbi, infak edip iyilik edenin malının yerine yenisini ver, der. Diğeri de: -Ya Rab cimrilik edenin malını telef et, diye dua eder.”(2)**

İnsanların dünya üzerinde mala karşı bir hayli sempatisi olduğu için bizlerin özünü bilen alemlerin Rabbi,mallarımızdan infak etmemizi bariz bir şekilde emrediyor. İnsana neler neler tatlı gelmezki; kimimiz evlat ile rızıklanmışız, kimimiz mal ile kimimiz ilim, kimimiz ise hayırlı bir eşile. Alemlerin Rabbi olan ALLAH’ın bize vermiş olduğu bu rızıkların her birinin ayrı ayrı infak şekilleri vardır. Mal rızkının infakı ancak o maldan gerek para gerek ürün olsun en iyilerini vermek ile olur. Eğer birileri muhtaç ise dili rengi ne olursa olsun mazlumlara yardımcı olmak, bize verilip de onlara verilmeyenleri infak etmek emredilmiştir. İşte malın infakı biriktirmekle değil paylaşmakla olur. Bazen infak etmiş olduğun şey, senin katında değeri azdır fakat ihtiyacı olan birinin yanında çok büyük olur ve Rabbimiz de bundan hoşnut olarak size kat kat fazlasını verir. Böylelikle malımız da bereketlenmiş olur.

Allah, faizin bereketini siler, sadakaları ise artırır. Allah, (faizi alışveriş gibi helal sayan) kâfiri ve (faizle muamele eden) günahkârları sevmez.(3)

Evlatlarımızın infakı içinse, onlara güzel bir söz (TEVHİD HAKİKATİNİ) öğreterek hayırlı bir nesil yetiştirme gayretine girersek bu rızkın infakını yapmış oluruz.

ALLAH azzevecelle, bizlere öyle değerli bir rızık daha vermişki o da VAKİTTİR. İnsanların sahip olduğu en değerli rızıklardandır. Vakit hiçbir zaman boşa harcanmamalı. Allah azzevecelle, müminlerden bahsederken;

“Onlar, boş şeylerden yüz çevirir, ilgi duymazlar.”(4)

Vakit çok önemlidir. İnsanın hayatı, bir vakte, mühlete bağlıdır.Vakit ile iş yaparsın vakit ile uyursun vakit ile bir çocuğun olacak beklersin yani anlaşılın her şey vakte bağlıdır. Ölümün gelmesi sana tayin edilen vakit iledir onun içinbu çok önemli olan rızkın infakı Allah’a ayırdığımız vakit ile ölçülür. İbadetlerimize, dünya işlerinden daha fazla vaktimizi veriyorsak boş işlerle meşgul değilsek işte vakit rızkının infakında Allah’a ayırmış olduğumuz vakit nispetinde vermiş oluruz.Allah cc, insana birde hayatını beraber yaşaması için bir eş ile rızıklandırır ve senden ona helal olan kazancından iaşesini karşılarsan, güzel muamelede bulunursan, Hz. Peygamber aleyhisselam’ın tabiriyle inci gibi bakarsan Allah’ın sana verdiği bu güzel rızkında infakını vermiş olursun.

“Mallarını Allah yolunda infak edenlerin misali, yedi başak vermiş ve her bir başakta yüz dâne bulunan tohumun misali gibidir. Allah dilediğine (amelinin karşılığını) kat kat arttırır. Allah (ihsanı ve lütfu bütün varlığı kuşatacak kadar geniş olan) Vâsi’, (her şeyi bilen) Alîm’dir.” (5)

Burada Allah cc, insanların ancak dünya gözünden anlayacağı bir tabir kullanarak, matematiksel bir hesapla insanların ne kadar kazanacağını anlatmaktadır. Yani vereceğiniz her infakın yedi kat size geri dönüşü olacaktır. En önemli noktalardan biride bu olmalıdırki, verdiğimiz

infakın geri dönüşünü düşünmeden ve bir karşılık beklemeden kısacası bir hesap yapmadan ve vermiş olduğumuz kişinin onurunu incitmeden, eziyet etmeden ve bir başka gün onu hatırlatmadan eğer infak edersen yedi başak misalindeki ecre talip oluruz.

Bir başka ayette ise Allah, infak edenlerin özelliklerini ve onların mahcup olmayacağını bize bildirerek adeta infak edenlere bir yörunge çiziyor;

“Onlar ki mallarını Allah yolunda infak ederler, (infak ettikten) sonra infaklarını başa kakmaz ve kimseye eziyet vermezler. Onların Rableri katında ecirleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzölmeyeceklerdir.” (6)

Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.

2 - (Buhari, Müslim)

3 - (Bakara 276)

4 - (Mü’minûn 3)

5 - (Bakara 261)

6 - (Bakara 262)





Hamd âlemlerin Rabbi olan Allâh'a mahsus-
tur. Yalnız O'ndan yardım diler, ve O'ndan
mağfret talep ederiz. Nefislerimizin şerrinden
ve kötü amellerden de O'na sığınırız. Salat ve
selam Peygamberimiz Muhammed aleyhissela-
tu vesselam ve ehlinin üzerinedir.

Şüphesiz ki İslam şeriatı kıyamete kadar olan tüm zamanları hikmet ve hükmü ile kapsamaktadır. Hiçbir insanoğlu haşa İslam dinini Arap Yarımadası için sınırlandıramaz. İslam dini kıyamete kadar hak ve yegane tek dindir. İslam'dan başka bütün yaşam biçimleri batıl ve sapkınlıktan başka birşey değildir. Bunun yanı sıra İslam nizamının yeryüzünde hakkıyla tatbik edilmesi ile yeryüzü müthiş bir izzete kavuşacaktır. Ondan yüz çevirmek ile de insanoğlunu zillete bürünecektir.

Neden mi?

Çünkü Allah Teala ayetinde şöyle buyurmaktadır;

"Eğer, o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketler (in kapılarını) açardık. Fakat onlar yalanladılar, biz de kendilerini işledikleri günahlarından dolayı yakalayiverdik." (1)

Nitekim Allah azzevecelle, Resulü'ne vahyini indirmeden önce insanlar farklı farklı zillete bürünmüşlerdi. Kimisi kız çocuklarını diri diri gömerken kimisi Allah'tan başkalarına kulluk ediyordu. Genellikle de zaten insanların haklarına tecavüz edilip, toplum adaletle hükmedilmiyordu. Zengin veya öncü olan biri bir kusur işlese üstü kapatılır ama fakir veya köle gibi insanlar yaptığında kaskatı kesilirlerdi. İnsanlar dünyaya asıl geliş amacını unutmuş Allah'ı Teala'dan başka herşeye ibadet eder olmuşlardı.

Peki, Allah Resulü'ne İslam dini inince neler oldu? Öncelikle Peygamber aleyhissalatu vesselam, insanları sadece bir ve tek olan Allahu Teala'yakul olmalarını ve Allah'a şirk koşmaksızın iman edip, sadece O'na kulluk etmelerini emretmişti. Ki nitekim insanlar zillet içerisinden asıl izzeti göremediklerinden Allah Resulü'nü reddetmişler, O'na ve ashabına türlü türlü işkence yapmışlardı. Bundan sonra İslam Medine'de hakim olunca tabiri caizse İslam'ın nuru ve izzeti Medine sokaklarını bürümüşü. Artık zengin veya önde gelenler ile köle olan Bilali Habeş gibitüm insanlara eşit bir şekilde muamele ediliyordu.

1 - (A'râf/96)

Artık kız çocukları gömülmüyor ve insanlar ilah olarak bir ve tek olan Allah'a ibadet ediyorlardı. İnsanlar izzetin en refahını yaşıyorlardı.

Toplumküfrün ve zilletin karanlığından kurtulup İslam'ın aydınlıklarına kavuşmuştu.

Eğer yaşadığımız bu dönemde de İslam dinini yegane din olarak seçmişsek bizlerin de izzet ve bereket içerisinde olmamız gerekmektedir. Fakat Yaşadığımız bu asra bakacak olursak ne yazık ki günümüzde bereket ve izzet kalmamıştır. Hiçbir gün yoktur ki bir insandğeriniöldürmesin, küçücük çocuğa utanmadan tacizler edilmesin, gençler intihar bataklığına veya uyuşturucu bataklığına düşmesin. O denli olaylar günden güne cereyan ediyor ki haberlere bile bakmaktan korkar hale gelmiş durumdayız. Artık kimi ebeveynler çocuklarını nasıl muhafaza edebilirim diye korkuya kapılmaktan çocuklarını eve hapsetmişlerdir. İnsanlar ekonomiden, havadan, sudan, rezillikten vezilletin tavan yapmış olduğu bu yaşayıştan her gün ve her saat şikayetmektedirler. Ama nedense hiç kimse çözümü İslam dininde aramayıp, bu problemlerin asıl nedeninin İslam dininden yüz çevirmek olduğunu farkına varamamaktadırlar. Bilakis İslam dininin haşa bu devire uymadığını eski zamanda kaldığını söylerler. Haşa İslam sanki sadece Arap Yarımadasına inmiş gibi ondan yüz çevirirler. Hatta kimi insanlar haşa bu devir modern devri 14 asır önce inmiş olan din bu zamana uygun değildir faiz alışverişin ta kendisidir bunlar eskilerin masallarıdır gibi sapkın söylemlere kapılmışlardır. Nitekim AllahuTeala ayetinde şöyle buyurmaktadır;

“Âyetlerimiz kendisine okunduğu zaman, “Öncekilerin masalları!” der.Yakında biz onun burnunu damgalayacağız.” (2)

Bunları savunan insanlara sorulması gereken birçok soru vardır; Allah'uTeala haşa bu zamanı bilmiyor muydu ki dinini size göre eksik indirmişti? Haşa İslam sadece Arap Yarımadasına mı inmişti? Bilakis AllahuTeala bütün noksanlıklardan münezzehtir. AllahuTeala ezeli ve ebedi bilmesiyle kıyamete kadar sürecek her zamana ve mekana uygun ve hikmet dolubir din göndermiştir ve kâfirler istemese de nurunu tamamlayacağını vaat etmiştir.

“Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.” (3)

Peki, çözüm nedir?

Öncelikle ayrılığa düştüğümüz bu konuda Allah'ın kitabına bakacağız;

“Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan ulu'l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.” (4) İşte çözüm kesin ve nettir. Eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız hayatımızın her noktasında sadece Allah'ın hükümlerinin geçerli olması gerekmektedir. AllahuTeala'yı yerde ve gökte tek söz sahibi kabul edip O'nun şeriatı dışındaki herşeyden içtinab etmemiz gerekmektedir. Ne zaman ki batıya ayak uydurmadan vazgeçip İslam'ı hakkıyla yeryüzüne tatbik eder, sadece ve sadece Allah'ın şeriatı ile yönetilmeyi istersek ve bunu uygularsak ancak o zaman yeryüzünde İzzet ve bereketin olması mümkündür. AllahuTeala bizleri İslam'ı hakkıyla hayatına tatbik eden, bütün küfür ve batıl dinlerden de içtinab eden kullarından eylesin. Doğrular Allah'tan, yanlışlar bizlerin elleriyle yaptıklarımızdandır.

“Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder.”(5)

2 - (Kalem/15-16)

3 - (Saff/8)

4 - (Nisa/59)

5 - (Şûrâ/30)

Ashab-ı Kiram'ın, İslam'a Bakışı

Zeyd ENFAL
İletişim
zeydenfal@fecrdergisi.com

Hamd alemlerin Rabbine salat ve selam Peygamber Efendimiz Muhammed aleyhisselam'ın üzerine ve yine salat ve selam O'nun yolunu takip eden mümin, Muvahhid ve Mücahid kullarının üzerine olsun

“Allah'a ibadet edin, Tağut'a kulluk etmekten kaçınin” diye tebligat yapması için her ümmete bir peygamber göndermiştir.”(1)

İnsanoğlunun hayata ilk adımı hiç şüphesiz vahiy ile olmuştur. Daha nesiller var olmadan önce, Allah azzevecelle Hz. Adem aleyhisselam'ı var etmiş ve ona tüm isimleri öğreterek sonradan gelecek olan insanlar için ona Peygamberlik vermiştir. Bu şekilde bir nizam belirleyen alemlerin Rabbi olan Allah, biz insanların hayat programlarının dinden ve Peygamberleri takip etmekten başka bir yol olmadığını ilk yaratılıştta göstermiştir.

Son Peygamber olan Efendimiz aleyhisselam, insanlar için son yolu yani Allah'ın dinini tamamlamış ve kıyamete kadar bu yoldan başka bir yol olmadığını Ashab-ı Kiram ile birlikte canlarıyla, mallarıyla ve evlatlarıyla ortaya koymuştur. Şunu bilelim ki; Her Peygamberle beraber O'na iman edecek, O'nun yolunu didik didik izleyecek ve yeni dinin tabiri caizse yeni devrin temellerini atacak bir ümmet her zaman olmuştur. Onlar vahyin ve Peygamber'in verdiği mesajın yükümlülüklerini bilip, bir boşluk olmaksızın hayatlarının her anında bu mesajı yaşamışlar ve öncülerden olmuşlardır. Nitekim Musa aleyhisselam'ın peşinden tereddütsüzce Nil nehrine yürüyenler, İsa aleyhisselam'a gençliğinin başlarında tabii olup, ona bağlılık sözü veren bir avuç Havarî ve Peygamber aleyhisselam'a hakkıyla iman eden ve bu dinin en hayırlı ümmeti olan Ashab-ı Kiram Rasulullah aleyhisselam'ın şu hadisine muhattap olanlardır;

“Benden önce Allah'ın hiçbir ümmete gönderdiği bir peygamber yoktur ki, o Peygamberin, ümmetinden Havarileri ve sünnetine tabi olan, emrine uyan ashabı olmasın. Kıssa şu ki, sonra onların ardından, yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıkları şeyleri yapan bir takım kötü (karanlık) nesiller meydana çıkar. İşte kim bunlara karşı eliyle cihad ederse mü'mindir. Kim onlara karşı diliyle cihad ederse o da mü'mindir. Kim onlara karşı kalbiyle cihad ederse o da mü'mindir. Amma bunun ötesinde yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıkları şeyleri yapanlara karşı elleriyle, dilleriyle ve kalpleriyle cihad etmeyenlerde imandan bir hardal tanesi de yoktur.”(2)

1 - (Nahl 36)

2 - (Sahih-iMüslim, İman: 80, Kahire/1956)

Allah Rasûlü (sav) bir keresinde Abdullah b. Mesud'dan kendisine Kur'an okumasını istemişti. İbn Mesud Nisa Suresini okumaya başlamıştı: "Her ümmetten bir şahit, seni de bunlara şahit getirdiğimiz zaman (halleri) nice olur." ayetine gelince Allah Rasûlü hıçkırma hıçkırma ağlamış ve daha fazla dayanamayarak İbn Mesud'a durmasını söylemişti. Bu ağır yükün altında, O'nunla birlikte bu yükü sırtlayan Sahâbe Kiram'ı Kur'an şöyle anlatır:

"Siz insanların iyiliği için meydana çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği yayar, kötülüğü önlemeye çalışırsınız." (3) Aradan geçen 1500 yıllık bir süreç olmasına rağmen, bugünün inanları için büyük değerler barındıran, hala dipdiri ayakta duran ve bu din için başlarını vermiş olan Ashab-ı Kiram bizler için çok büyük nimettir. Çünkü dini nasıl anlamamız ve nasıl yaşamamız gerektiğini Peygamber aleyhisselam'dan sonra en büyük öğreticileri onlardı. Bu yüzden Tevhid ehli bir Müslüman için sahabeler vazgeçilmez unsur haline gelmiştir. Allah azzevecelle, bağlılık ve vefada Hz. Ebu Bekir'i (r.a), cihad aşkı ile yanıp tutuştuğumuzda Hz. Hamza'yı (r.a) ve ibadetlerimizde durgunluk yaşadığımızda Hz. Osman'ı (r.a) bizlere birer örnek olarak vermiştir. Eğer samimi Müslümanlar olarak, hayatlarımızda yeniden bir İslam Hayatı oluşturmak istiyorsak, hiç şüphesiz Ashab-ı Kiram bizler için rol model olmalıdır. Onların yaptıkları ve söyledikleri amelleri doğru anlamakla ve Peygamber aleyhisselam tarafından her daim yetiştirilmiş olduklarını bilmekle ancak Sahabeleri hayatımızda yer edindirebiliriz.

"Nice peygamberler gelip geçti ki, onlarla beraber kendisini Allah'a adanmış birçok rabbani-ler savaştı. Onlar, Allah yolunda başlarına gelen zorluklar sebebiyle asla yılmadılar, zayıflık göstermediler, düşmanlarına boyun eğmediler. Allah böyle sabırlı insanları sever." (4) "Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kâfirlere karşı şiddetli/çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûa varırken secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Bu, onların Tevrat'taki vasıllarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ziraatçıların da hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfir-leri öfkelenendirir. Allah iman edip salih amel işleyenlere mağfiret ve

büyük bir mükâfat vaad etmiştir." (5)

Allah azzevecelle'nin ayetlerinde yer almaları, Ashab-ı Kiram'ın ne denli önemli olduğu ortadadır. Onları önder olarak kabul etmemek, "bana Kur'an yeter" anlayışıyla hareket etmek kişiyi sapıklıktan başka yola sürüklemeyecektir. Nitekim Onlar, Peygamber aleyhisselam ile beraber

"LA İLAHE İLLALLAH" kelimesinin yüklediği ağır yükü yüklenmiş ve bizlere dini öğretmeye çalışmışlardır. Her daim vahiy ile yaşamış, her işlerinde, her hallerinde Peygamber aleyhisselam'a gelip dini öğrenmeye çalışmışlardır. Yaşadıkları sıkıntıları, çileleri ve özellikle işkenceleri bir yana bırakıp bu din için gayret etmiş olan sahabenin yolundan başka yol üzerinde olmak Allah muhafaza kişiyi helak edecektir. Bu yüzden Onları olduğunca öğrenmeli ve Onlar gibi yaşamak her Müslümanın yapması gereken bir vazifedir.

Şunu bilelim ki; AllahûTeâla, insanlara hayatlarında tabi olacakları kaideleri, mücerret fikirler halinde değil, onları bizzat uygulayan örnek ve önder şahsiyetler, yani peygamberler vasıtasıyla somut örnekler halinde göndermiştir. Elbettekimüslümanlar için örnek ve önder şahsiyet, Peygamberimiz (sav)'dir. Ancak İslâm dinini AllahûTeâla'nın muradına uygun bir şekilde anlama ve yaşama hususunda Peygamber(sav)'den sonra müracaat edilecek kaynak nesil ashâb-ı kiram'dır.

Allah Teala, insanlara hayatlarında yol izleyecekleri kaideleri, sadece vahiy göndererek değil aynı zamanda o vahiy yaşayacak bir Peygamber ve O'nunla beraber bizzat uygulayan önder ve örnek şahsiyetler göndermiştir. Bu şekilde, insanların akıllarında soru işareti kalmasın ve bir sıkıntı veya bir durum karşısında kalınca, örnek bir hayata bakabilsinler diye alemlerin Rabbi bizlere sahabeleri murad etmiştir.

Son olarak, Ashab-ı Kiram'ı gereği gibi anlarsak ve Onların hayatlarından kendi hayatımıza doğru bir bağ kurarsak, İslami bir hayat ortaya koyma imkanımız doğar. Allah bizleri, Onları anlayan, yaşayan ve Onlar gibi bu dinin üzerinde titreyen Müminlerden eylesin.

Allahummeamin.

3 - (Ali imran 110)

4 - (Ali İmran 146)

5 - (Fetih 29)



Müslüman cümert olmalı !

Abdulkerim SIDDİK

iletişim

abdulkerimsiddik@fecrdergisi.com

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah u Teâlâ'ya, salat ve selam Peygamber Efendimiz aleyhis-selam'a ve O'nun ashabına olsun.

KARDEŞLER! İnsanlar mal harcama veya saklama konusunda birbirinden farklıdırlar. Kimi vardır, Allah'ın ona taksim ettiği rızıktan eline geçeni yer, içer veya muhtaçlara sadaka verir. Kimi de vardır, ne kendisine, çoluk çocuğuna yeterince harcar ne de hayır hasenât yapar. Cimridir, pintidir. Beş kuruş harcamak istemez. Mal biriktirmeyi marifet sayar.

Peki, Allah azzevecelle ve O'nun Resülü Hz. Muhammed sallallahualeyhivesellem malımızı harcama konusunda bize neyi emrediyor, neye teşvik ediyor? Allah Resülü'nün eline mal,mülk geçince nerede ve nasıl harcadı?

Dilimiz döndüğünce bunları izah etmeye çalışalım inşallah. Kardeşler, Allah azzevecelle bir kuluna rızkını taksim eder ve kulunun helal olan rızıktan dilediği kadar yemesini içmesini ve hayatını idame etmesinde bir beis olmadığını buyurur.

Bakara / 168. Ayet

Ey insanlar! Yeryüzündeki helâl ve temiz nimetlerden yiyin. Şeytanın adımları ardınca gitmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. (1)

Öyleyse, Allah'ın size rızık olarak verdiği helâl ve temiz nimetlerden yiyin. Eğer yalnız Allah'a kulluk yapıyorsanız O'nun nimetlerine şükredin.

Yukarıdaki ayetlerde gördüğümüz gibi Allah azzevecelle, helal nimetlerden yememizi akabinde şükretmemizi emreder. Kardeşler! Allah'ın bize taksim ettiği rızık, nasıl bir şükür ile eda etmemiz gerektiğini Peygamber Efendimiz aleyhisselam bize naklediyor. İbni Mesut'tan radiyallahuanh rivayet edildiğine göre Nebî sallallahualeyhivesellem şöyle buyurdu:

"Ancak iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın verdiği malı hak yolunda harcamayı başaran kimse. Yine Allah'ın kendisine verdiği ilim ve hikmet ile yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse."

Hadisten Öğrendiklerimiz;

Mal ve ilim insanda cimrilik duygularını kamçılayan iki değerdir. Bu iki nimeti hak yolunda değerlendirebilen kimseler gıpta edilmeye layık kişilerdir. Gıpta güzel bir haslettir.

1 - (Nahl / 114.)

2 - (Buhâri, İlim 15, Zekât 5, Ahkâm 3, Tevhîd 45; Müslim)

İbni Mesut radiyallahuanh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahualeyhivesellem, ashabına:

- "Hanginize mirasçısının malı, kendi malından daha sevimlidir?" diye sordu. Onlar:

- Ey Allah'ın Resûlü! Hepimiz malımızı herşeyden fazla severiz, dediler.

Hz. Peygamber de:

- **"Kişinin kendi malı hayır yaparak önceden gönderdiği, mirasçısının malı ise, harcamayıp geriye bıraktığıdır!" buyurdu. (3)**

Kardeşler, bu ve buna benzer hadislere baktığımızda bize verilen nimetleri nerede ve nasıl harcamamız gerektiğini Allah Resulü aleyhisselam'a, Sahabele-re, onların talebeleri ve tabiine baktığımızda, onlar Allah'ın nimetini yine O'nun yolunda harcamışlardır. Öyle ise Müslüman cömert olmalıdır.

Malını seven kişi, onu beraberinde götüren kişidir. Yani elindeki serveti sevap olarak âhirete taşıyabilen kimse, kendi malını gerçekten seven kişi demektir.

Bu durumu anlatmak için halkımız "Ne verirsen elinle, o gider seninle" diyerek, insanın hayatta iken bizzat yapacağı iyiliğin gerçek iyilik olduğunu anlatır. Herkesin dünyadan nasibi, yiyip tükettiği, giyip eskittiği ya da tasadduk edip âhirete gönderdiği. Nitekim Yüce Rabbimiz de bir âyet-i kerîme'de şöyle buyurmaktadır:

"Ey iman edenler! Allah'a karşı saygılı olun ve herkes yarını için ne hazırladığına dikkat et-sin!"(4)

Bir hadîs-i şerîf, ölüm döşeginde iken malının bütününü veya çoğunu sadaka olarak vermeye kalkan kimseye hitâben söylenmiş olan "Mirasçılarını zengin olarak bırakman, fakir bırakmandan senin için daha hayırlıdır" (bk. Buhârî, Cenâiz 36, Vesâyâ 2 Kardeşler! Bir üstteki Hadisten öğrendiklerimiz ve anladıklarımız; malını seven, onu beraberinde âhirete götürebilendir. Yani hayatında iyilik yapabilen kimselerdir.

İleride mirasçısının olacak malın bekçiliğini yapmak akıllıca bir iş değildir. Hadisimiz, eldeki imkânların mümkün mertebe önceden âhiret azığı olarak gönderilmesini teşvik etmektedir. Ve diğer hadislere baktığımızda, Allah azzevecelle bizlerin belli bir mal varlığını elde ettikten sonra değil de, elimizdeki rızkı-mızdan azda olsa samimi bir infak talep etmektedir.

"Yarım hurma ile de olsa cehennemden korunun!" (5) hadisini nasıl anlamalıyız?

İnfak ve iyilikte önemli olan, yapılan iyiliğin miktarı değil, onun iyilik niyetiyle yapılmasıdır. Bu sebeple iyilik ve infakın sağlayacağı güzel sonuca herkesin elindeki imkân ne ise, onunla ulaşmaya çalışması, bu

bilinç ve gayret içinde olması uygun olur. Hadisimiz bize işte bu çağrıyı yapmaktadır: "Yarım hurma ile de olsa, iyilik yapıp cehennemden korunmaya bakın!" Atalarımız da konuya duydukları hassasiyeti "Yarım elma, gönül alma", "Az veren candan, çok veren maldan" diye dile getirmişlerdir.

"Her Sabah Yeryüzüne İki Melek İner" Hadisi EbûHüreyreradiyallahuanh'den rivayet edildiğine göre Resûlullahsallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Her sabah iki melek iner. Biri:

-Ya Rabb! İyilik edene malının karşılığını (halef) ver, der. Diğeri de:

-Ya Rabb!. Cimrilik edenin malını telef et, diye dua eder." (6)

Bu hadisi ele aldığımızda iki meleğin dua ve beddua-sı ile karşı karşıya kalıyoruz. Burada ise zekata nispet ediliyor.

Hadisimizden anlaşıldığına göre iyilik de cimrilik de karşılıksız değildir. Ancak burada hemen işaret edilmesi gerekli olan nokta, telef edilmesi için beddua edilen mal, farz olan zekâtı verilmeyen maldır. Nâfile iyilik hususunda tembellik edenler için telef istenmez. Konu AhmedİbniHanbel'in rivayet ettiği bir hadiste daha açık şekilde şöylece dile getirilmiştir: "Üzerine güneş doğan her gün, iki melek şöyle seslenir: "Ey insanlar, Rabbinizin rahmetine geliniz. Az ama yeterli olan rızık, çok olup da azdıran maldan hayırlıdır." Bu çağrıyı, insanlarla cinler dışında bütün yaratıklar duyar."

Hadisimizdeki halef kelimesi, dünyada mal olarak karşılık, âhirette sevap olarak bedel anlamına gelmektedir.

"Ne infak ederseniz, Allah karşılığını verir." (7)

Ayet-i kerimede açıklanan gerçek de budur. Telef de ya madden veya mânen yok olmayı ifade eder.

ALLAH azzevecelle, biz kullarını cömert kullarından eylesin

ALLAHUMME AMİN...

3 - (Buhârî, Rikak 12)

4 - (Haşr sûresi, 18)

5 - (Buhârî, Zekât 9, 10, Menâkıb25)

6 - (Buhârî, Zekât 27; Müslim, Zekât 57)

7 - (Sebe sûresi,39)

Esmâ-ül hüсна EL KUDDÜS

Tefsir alimlerinin de dediği gibi tüm şerlerden noksanlıklardan ve ayıplardan münezzehtir olan (uzak) olan demektir.

Kuddüs temiz,hiçbir lekesi olmayan,bütün eksiklik ve kusurlardan münezzehtir olan,her hangibir eksikliği kabul etmeyen,fazilet ve güzel sıfatlarından dolayı öğülen demektir.

Dil bilimciler bu sıfat ile ilgili olarak şöyle derler; Allah bütün ayıplardan temiz ve O'na layık olmayan tüm vasıflardan münezzehtir.

El Kuddüs, Kur'anı Kerim'de yüce Allah'ın ismi olarak iki yerde El Melik ismi ile beraber geçmektedir.

"O Allah ki; O'ndan başka (ibadeti hak eden) hiçbir ilah yoktur. (Mutlak hâkimiyet/egemenlik sahibi, mülkünde dilediği gibi tasarruf eden) El-Melik'tir. (Mukaddes, eksikliklerden münezzehtir olan) El-Kuddüs'tür." (1)

"Göklerde ve yerde olan her şey (mutlak hâkimiyet/egemenlik sahibi, mülkünde dilediği gibi tasarruf eden) El-Melik, (mukaddes, eksikliklerden münezzehtir olan) El-Kuddüs, (izzet sahibi, her şeyi mağlup eden) El-Azîz, (hüküm ve hikmet sahibi) El-Hakîm olan Allah'ı tespih eder." (2)

Kuddüs sıfatı, tüm eksikliklerden noksan olmakla birlikte eksiklikleri gideren anlamında içermektedir.ALLAH'ınKuddüs ismi bir yere tecelli ederse oranın temizlenmesiyle birlikte orada bereket zuhur eder.

Beyhakki bu isime kendi yaptığı ayrıma göre, Allah'tan teşbihi nefye eden isimler arasındadır der. (3)

"Hani rabbın meleklere, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" demişti. Onlar, "Biz seni övgü ile tespih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?" dediler. Allah "Şüphe yok ki, ben sizin bilmediklerinizi bilirim" buyurdu." (4)

İbn Cerir der ki: "Seni tespih ederiz" demek;tüm kötülüklerden arınmış olan sıfatlarına Seni nispet ederiz ve Seni inkar eden küfür ehlinin, Sana izafe eden şeylerden Seni tenzih ederiz manasındadır.

Mucahit der ki : "Seni tanzim eder ve Seni yüceltiriz" demektir.

İlim ehillerimizden El Kuddüs manasını daha geniş bir şekilde açıklığa kavuşturanlar vardır lakin biz bu kadar ile yetindik inşaallah.

El Kuddüs sıfatının Müslümanlar üzerindeki etkisi ne olmalıdır?

El Kuddüs, bütün eksikliklerden münezzehtir olan demekse eksiksiz olan bir yaratıcının eksiksiz bir nizam sunması elbette kaçınılmazdır. Dünyada insanoğlunun yaşam mücadelesinde hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. Doğal olarak insanoğluna, muazzam, eşi benzeri ve ortağı olmayan alemlerin Rabbi-ne eksiksiz bir şekilde iman etmesi lazımdır. Biz görüyoruzki, her şeye Kadir olan, her ayıplardan ve eksikliklerden münezzehtir olan bir yaratıcı varken, insanoğlu halen şifanın, rızkın kaynaklarını başka mercilerde aramaktadırlar. VeALLAH'a bir eş veya bir ortak nispet etmişlerdir. Oysaki Allah bu gibi eksikliklerden münezzehtir.

Rabbim bizleri allahı eksiksiz birleyen kullarından eylesin

(Allahummeamin)

- 1 - (Haşr 23)
- 2 - (Cuma 1)
- 3 - (Beyhakki)
- 4 - (Bakara 30)

Selman SAMATYALI
İLETİŞİM

selmansamatyalı@fecrdergisi.com

infaka doymayan tüccar Hz Osman

Ali MARUF
İletişim
alimaruf@fecrdergisi.com

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah u Teâlâ'ya, salat ve selam Peygamber Efendimiz aleyhis-salam'a ve O'nun ashabına olsun.

İnfaka doymayan tüccar Hz Osman'ın hayatından aktaracağımız üçüncü ve son tablo hazreti Ebubekir döneminde. o yıllar islam ordularının bir anda 14 farklı cephede Savaş yapmak zorunda kaldığı yıllardır ve Medine'de ciddi bir kıtlık vardır öyle ki artık insanlar yiyecek bulmakta zorlanıyorlar temel ihtiyaçlarını bile göremiyorlar dı işte o günlerde Hz osman'a ait 1000 develik büyük bir kervan Medine'ye gelmek üzereydi kervan gıda maddeleri ile doludur şamdan gelecek Medine pazarında satılacaktır halkta büyük bir sevinç tüccarlarda büyük bir heyecan oluşuyor Hz Osman'ın kapısının önünde ondan mal almak için sıraya giriyorlar ve o anda tüccarlar Hz Osmandan pazarlık yapmaya başlıyorlar ey Osman şamdan kaçta aldınsa tam yüzde on fazlasına bize sat Hz Osman diyor ki sizden daha fazla veren var niye size satayım ki bunu duyunca tüccarlar 100'de 20'ye çıkarıyorlar Hz Osman yine sizden daha fazla veren var Hz Osman böyle dedikçe tüccarlar oranı arttırıyor en son yüzde 70'e kadar çıkıyor en sonda tüccarlar diyorlar ki Osman sen fırsatçılık yapıp Fiat yükseltiyorsun. Medine'de bu fiyattan daha fazlasını sana verecek birini biz tanımıyoruz, şimdi gidip seni halifeye şikayet edeceğiz. Hz Osman tüccarlara bir şey demiyor tüccarlar gidip olanları Hz ebubekir'e anlatarak ondan şikayetçi oluyorlar Hz osman'ı çok iyi tanıyan Hz Ebubekir Osman'ın karaborsacılık ya

da fırsatçılık yapmayacağını çok iyi bildiği için bu işte bir iş olduğunu tahmin ediyor yanına Hz Ömer'i de alarak Hz Osman'ın evine geliyor ve tüccarların söylediklerini sorguluyor Hz Osman diyor ki eyvalah resul'ün halifesi ben tüccarların verdiklerinden daha fazla veren bir ticaret buldum niye ona veremeyim ki Hz Ebubekir merakla kim o der Hz Osman Allah der Medine'nin halkı bu kıtlık günlerinde bu zorlukları çekerken ben nasıl olur bu işe seyirci kalırım, ey Ebubekir sen ve tüm müminler şahit olun ki bu 1000 deve üzerindeki ile beraber Medine halkına infaktır. bu sözlere şahit olanlar gözyaşlarına tutamayacak ve Hz Osman'ın büyüklüğünü bir kez daha itiraf edeceklerdir. işte hazreti Osman böyle bir tüccar burada bir parantez açarak bir hakikate daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum bakın bahsettiğimiz olay hicret'in 12. yılının başlarıdır tebük gazvesi hicri 9. yılın sonlarında olmuştur Hz Osman o gazve sırasında nasıl bir infakta bulunduğunu biraz önce gördük bu nasıl bir ticaret ki malının neredeyse tamamını infak etmiş aradan iki yıl geçmeden 1000 develik koca bir kervanı Medine'ye getirecek kadar büyük bir sermayenin sahibi olmuş Hz Osman verdikçe bereket leniyor verdikçe artıyordu Allah böyle tüccarlarımızın sayısını çoğaltsın Allah adına ve Allah namına vermenin mutluluğunu bizlere yaşatsın infak hasleti ile yüreklerimizde varolan ve her an olmazsa imkan dahilinde olan nifak hastalıklarımızı gidersen inşallah hayırlarını ve infakını varislerine bırakmayıp kendi ellerinle ver ki Müslüman bir tüccar olabilesin küçük hesapların biter korkusunun korkak adamların sahibi olma ki Müslüman bir tüccar olabilesin.

"Ey iman edenler kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıkları mızdan hayra harcayın size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın biliniz ki Allah zengindir övgüye layıktır" (1)



1 - (Bakara 267)

İBN KAYIM EL CEVZİYYE

Muhammed b. ebubekir b. Eyüb b. sa'd hafız ez-zer'i eddmeşki lakabı şemsuddin künyesi abu ebdillah meşhur olduğu adı ise ibni kayum el cevziye (cevziye medresesi kayımının oğlu)Çünkü babası, muhiyitin ebu mehassin Yusuf b. Abdurrahman'ın ve.656 h/1258 M inşa ettirdiği cevveye medresesinde kayımlık görevi yapmıştır.Bu ismi daha da kısaltılarak İbni kayyim şeklinde yaygın kullanım kazanmıştır.İbni kayyim tefsir,usül,kelam,fıkıh ve Nahiv ilimlerinde derin bilgisi olan araştırmacı,tetkikçi ve bol eser veren,Keskin zekalı müctehid büyük bir İslam alimidir,751h/1350 M senesinde vefat etmiştir.İbni kayyim,691 hesap senesi sefer ayının 7.Günü 29 Ocak 1292 M Pazartesi günü şama 55 mil uzaklıkta ve bu şehrin güneydoğusunda bulunan Havran kasabasının zer köyünde bir İlim ve irfan ocağında dünyaya geldi. şama gitti orada bir gurup alime talebelik yaptı babasından feraiz ilmini okudu,babası Bu ilim de ileri gelen şahsiyetlerden di Hafız ibn Hacer ed-dürerül kamime,d (1/472)onu çok ibadet eden ve pek tekkelüf göstermeyen biri olarak nitelenmiş 723 H/1323 M senesinde vefat ettiğini yazmıştır. şihap en neblusi Kadı takuyudin B Süleyman,ebubekır abduldaim,isa el'mut'im,ismailb.mektum,fatima bt.cevher ve bvaşka muhaddislerden hadis tahsil etti.arapçayı abu'l feth el-ba'li den tahis eti fıkıh ve usulü şeyh safihuddin el hindi şeyhul islam ibni teymiye ve şeyh ismail b.muhammed el-harrani'den tahsil eti. İbn Kayyim'in hayatı, Haçlı savaşları sonrası ve 722 (1322) yılına kadar zayıflayarak da olsa süren Moğol saldırıları sebebiyle İslâm dünyasının oldukça karışık, çalkantılı ve hükümdarlar arası çekişmelerin yaşandığı bir döneme rastlamaktadır. Böyle bir ortamda genel olarak fikrî serbestlik içerisinde oldukları ve siyasî işlere belli ölçüde karıştıkları bilinen âlimlerde gözlenen ortak özellik, kamu yararı düşüncesinin öncelikli mese-

le haline gelmesi ve maslahat ve siyâset-i şer'iyye konusunun sistematik bir biçimde ele alınmasıdır. Şam ve Mısır bölgesinde bu düşüncenin temsilcileri olan İzzeddin İbn Abdüsselâm, Şehâbeddin el-Karâfi ve Necmeddin et-Tüfîden sonra İbn Teymiyye ve İbn Kayyim de bu yaklaşımı devam ettirmişlerdir.

Gerek İbn Teymiyye gerekse İbn Kayyim'in, adını pek anmasalar da devlet adamlarıyla ilişkisi açısından İzzeddin İbn Abdüsselâm'ın çizgisini takip ettikleri söylenebilir. Birçok hocadan ders almış olsa da İbn Kayyim'in üzerinde en çok etkisi bulunan kişi, 712 (1312) yılında Mısır'dan dönmesinden ölümüne kadar (728/1328) kendisinden ayrılmadığı İbn Teymiyye olmuştur. İbn Kayyim, salt bir taklitçi olmayıp delile göre davranmayı ilke edinmekle birlikte hocası gibi genelde Hanbelî mezhebini usul anlayışı çerçevesinde hareket etmiş, özel olarak da İbn Teymiyye'nin görüşleri doğrultusunda tavır almıştır. İbn Kayyim, İbn Teymiyye'nin başlattığı ıslah çabasına katkı sağlamayı, bu çabayı devam ettirmeyi hedeflemiştir.

Alimlerin ve öğrencilerin dilinden ibn kayyum

Allah rahmet etsin üstadımız ibadete düşkün,gece namazlarına kalkan,namazı oldukça uzun kılan bir zattı kendini ibadete verdi.zikre düşküdü.gönlü allah aşkıyla yapıp tutuşmaktaydı.sürekli tövbe ederdi,al-laha yalvarıp yakarır ona boyun bükerek ve onun önünde kulluğunu sergilerdi.Bu

hususla onun gibisini görmedim.ondan daha geniş bilgisi olan, kuranın ve sünnetin manalarını,imam hakikatlerini ondan daha iyi bilen birini görmedim.



HİKMETLİ YARATIKLAR - KUNDUZLAR

Fare, sincap gibi hayvanların da içinde bulunduğu kemirgenler familyasındadırlar. Yaklaşık 20 yıla kadar yaşayabilirler. Hem suda hem karada yaşarlar. Kunduzların kısa bacakları ve küçük, geniş ve küt başlı sağlam bir gövdesi vardır. Ön keskin dişlerinin dış mineleri turuncudur çünkü demir kalsiyumun yerini almıştır ve bu onları çoğu kemirgen kesici dişlerinden daha güçlü yapar. Suya daldıklarında, deri kıvrımları (valfler) burun deliklerini ve kısa, yuvarlak kulaklarını kapatırlar. Gözler, suyu dışarıda tutan bir zar (niktitating zar) ile korunur. Kürklü dudaklar kesici dişlerin arkasına kapanarak ağız ve akciğerlerdeki suyu bloke eder ve hayvanın kesmesine, soymasına ve dalları su altında taşınmasına izin verir. Beş pençeli parmaklı küçük ön ayaklar, yiyecekleri ustaca manipüle eder. Arka ayaklar oldukça büyüktür ve beş parmak dokuma ile birbirine bağlıdır, bu da onları su altında yüzebilmeleri için kullanışlı hale getirir. İkinci arka parmakların pençeleri bölünmüştür ve kürkü tımarlamak için kullanılan tırtıklı kenarlara sahiptir. Kürkleri su geçirmez bu nedenle yaz kış suya rahat bir şekilde dalarlar Kunduzların çok sağlam ön dişleri vardır. Öyleki ağaçları kemirebilmesinden bellidir çok kısa sürede bir ağacı kemirip devirebilir. Dünyada en güçlü dişlere sahip hayvanların başında gelir. Kunduzlar tek eşlidir ömürleri boyunca tek eşleri ile yaşarlar. Fakat eşlerden biri ölürse diğeri yeni bir eş bulur. Karada hayvanın dengesini sağlayan kuyruğu suda Dümen görevini görmektedir dudaklar kesici ön dişlerin gerisinde kapandığında hayvan su altındayken ağzın içindeki zar tabakalar sudan ve kıymıklardan korunmuş olur. kunduzun solunum sistemi hayvanın 15 dakika süreyle su altında kalmasına elverişlidir kunduzlar ekosistem içerisinde yaşayacak ağaç devirme işleminde kunduzların zekası ve Mimarlık bilgileri ön plana çıkmaktadır kunduzlar bir ağacı devirerek Akar suya düşmesini sağlamaktadırlar Akar suya düşen ağaçlar kunduzlar tarafından üst üste biriktirerek ağaçların Akarsu içerisinde dikey bir set oluşturması sağlamak Bu setin oluşturulma-



sının ardından setin yıkılmaması için önüne kazıklar çakılır bu tür işlemlerden geçen akarsuya Gölet yapma işlemi ancak bir kaç ay çalışmanın ardından oluşmaktadır baraj oluşturulmasıyla kunduzların Mühendislik yetenekleri burada bilmemektedir yapılan baraj büyür ve barajlar çatlaklar oluşur Bu çatlaklar sakil ve ölü Yapraklardan yapılan özel bir haşla kapatılmaktadır özel olarak hazırlanan bu harç su geçirmez ve oldukça dayanıklı bir yapıdadır Göl gittikçe büyür ve durgun bir hal alır bunun ardından yine yıkılan küçükler sayesinde karaya yakın yerde yuva yapılır bu yuvalar genellikle iki katlı olmaktadır ve kunduzlar yuvalarını suyun altından gelirler kunduzların mühendislik yetenekleri Burada da bütün hızıyla devam etmektedir yaptığı Göl 3 metreye kadar yükselmektedir bunun en büyük avantajı da kış aylarında üst kısmı donarken alt kısmında kunduzlar yaşamlarına devam ederler Bu da kunduzların mühendislikleri ne kadar gelişmiş olduğunu gösteren en büyük kanıtıdır. (bu hayvana ağacı kemirme, suya set yapma zekasını kim? verdi Allahın yaratmış olduğu hayvanların hangisinde bir kusur vardır! bu kadar hikmetli yaratıklar verken insan oğlunu allaha ibadetten ne alıkoyar? daha insanoğlu ne isterki, her bir yaratılmışta, ayrı ayrı hayret verici özellikleri verime kudretine, sahip olan Allah cc kuranı kerimde bahsetmiş olduğu o dehşetli cehennemi yaratma kudretine sahip değilmi? Allahın yasalarına uymayan toplulukların nesilde helak olduklarının haberi gelmedimi? bir kıyas yapın aklınızda olmayan bir mesele anlatılıyor ve o işi sizin hesaba almadığınız bir hayvan yapıyor, o hayvan kimin emrine tabi? Ve insanoğlu kime itaat ediyor?) işte Allahın yasaları insana tuhaf gelse de bunun iyi yada kötü mahşer günü muhakkak karşılığı gelecektir. tehayyülünüzde olmayan tehtitler yada mükafatları insanoğlu ciddiye alarak dünya hayatında allaha itaat etmek zorundadır tıpkı sorgusuz bir şekilde Allahın diğer yaratıkları gibi. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun

Şeyh Abdulaziz et-Tarifi

**Münafığın kuvveti dilinde,
Müminin kuvveti ise kalbindedir.
İnsanların en çok tökezliyenleri,
çok laf konuşup
az amel de bulunanlardır.
İnsanların en sebat edenleri ise
lafı az olup ameli çok olanlardır.**

