

FECR

TEVHİD VE SÜNNET MÜDAFAASI

Aylık İslami Eğitim Dergisi

Sayı 8

Yıl Ağustos 2022

İSLAM'İ AHLAKIN TOPLUMSAL YANSIMALARI

safvan MUHLİS Hoca
HASBİHAL



İLETİŞİM AĞLARIMIZ

Merkez Mescid / Dergi Binası
Ali baba mah. 5041 sok. gözde apt altı no8

Karaköprü/ŞANLIURFA

İletişim : 0531 104 15 96

fecrmescidi@gmail.com

Fecr Dergisi Temsilciligi

Yusuf paşa mah. 11 nisan fuar cad.no 22/a

Haliliye/ŞANLIURFA

İletişim: 0545 492 60 60 - 0552 727 97 56

fecrdergisi/facebook.....



fecrmescidi/instagram.....



fecrmescidi/youtube.....



TASARIM VE DİZAYN FECR MEDYA EKİBİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
السَّلَامُ عَلَیْكُمْ

Hamd bizlere lütufta bulunarak bize doğru yolu gösteren alemlerin Rabbine. Bütün sevgiler, övgüler ona. Her türlü noksanlıktan münezzehe olan, kullarına merhamet eden Allah azzevecelle'dir.

Salat ve selam O'nun Resulü olan Peygamberi Hz. Muhammeds.a.v üzerine olsun. Ve yine salat ve selam Nebimiz Muhammed s.a.v in ehline, ashabına ve kıyamete kadar gelecek olan mümin, muvahhid ve mücahit kulların üzerine olsun. (AllahummeAmin)

Yaratılmışların içerisinde en hayırlı ümmet Hz. Peygamber s.a.v. ümmeti olan Müslümanlar, hidayetin şerefine nail olanlar ve delaletten kurtulma lütfuna düşer olan bugünkü ehli iman Müslim kardeşlerimiz...

Bu ayki dergimizin baş yazısı ve diğer konu başlıklarının geneli elimizdeki hidayetin kıymetini bilmek ile ilgili konular olacaktır. Deyim yerinde ise küfürden imana geçiş dönemimizden itibaren bütün cahiliye kırıntılarından kurtulmamız ile tam hidayetin lezzetini alabiliriz. Bizler her ilmüne ulaştığımız meselelerde nefislerimize tatbik ederek, öncü nesil olan sahabenin duruşunu sergileyebiliriz. Ancak bu şekilde ayaklarımızın sabit kalabilmesi ve ALLAH'ın rızasını kazanabiliriz.

Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun...

editör



TEVHİD VE SÜNNET MÜDAFAASI

İÇİNDEKİLER

İslam'î ahlakın toplumsal yansımaları

Cemaatteki müslüman

İslam dini

Sad bin ebi vakkas

Müslüman'ın şahsiyeti

Müslümanların yapması gereken zikirler

Kur'an-ı kerim mucizeleri (Evrendeki yörüngeler)

Esmâül hüсна (Er Refik)

Toplumsal cinsiyet seneryosu

Nasıl kur'an okuyalım

Safvan MUHLİS (Hoca)

Selman SAMATYALI

Halid EYMEN

Ali MARUF

Zeyd ENFAL

Abdulkerim SİDDİK

Muaz ALİMOĞLU

Selman SAMATYALI

fecr MEDYA

fecr medya



Yazarlar dergi içinde seçmiş oldukları konularda, kaynak göstererek alıntı yapabilirler.

İSLAM'İ AHLAKIN TOPLUMSAL YANSIMALARI

Safvan MUHLİS Hoca
İLETİŞİM
safvanmuhlis@fecrdergisi.com

Hamd ve övgü, bizleri karanlıklardan aydınlığa çıkaran, rahmeti ile ihtiyaçlarımızı gideren Allah'a (suphanehuteala), salat ve selam o kutlu Nebi'ye (sallallahualeyhive-sellem) ve O'nun yolunu ihlas ile takip eden Mü'min ve Muvahhid kullara olsun.

Bundan sonra;

Ahlâk sözlükte, "bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre" anlamlarına gelir.

İnsan, ahlâkiyla "insan" vasfına haiz olur. Ahlâk ölçüleri, mahlûkat içinde yalnızca insan içindir. Bu sebeple ahlâkî olgunluktan mahrum biri, insan gözüğe de, hakîkatte nice mahlûkattan daha aşağı duruma düşerek ömrünü ziyan etmiş, haysiyet ve şerefni yitirmiş demektir.

İnsanı insan yapan, onu aslî cevheriyle tanıştıran ve neticede "varlıkların en şerefli" vasfına erdiren sır; Allah Teala'ya mutlak iman zemininde neşv-ü nemâ bulan ve ruhlara hayranlık veren "**güzel ahlâk**"tır.

İnsanlar yaratılmışlığın verdiği kurallar ile içtimai olarak bir sosyal hayatı paylaşmak zorundadırlar. Bir diyalog halinde bulunmak, hayatın yaşanması adına elzem olan bir durumdur.

Nitekim aile, ticaret, hukuk gibi sosyal ilişkiler insanın ihtiyacı olan yaşam şartlarını oluşturur. Bu şartlar ile bireyler arasında diyaloglar meydana gelir, tutum ve davranışların şekline göre toplumun ahvali ortaya çıkar. İşte buradaki en temel mesele bu tutum ve davranışları en güzel ve en iyi olarak şekillendiren "ahlak" meselesidir.

Evet, içerisinde bulunduğumuz ve soluduğumuz hayatta en çok beklenti duyduğumuz ve şikayet ettiğimiz konu, beraber yaşadığımız kişilerdeki "ahlaki bozukluklardır!"

Çünkü güven, sadakat, beklentiler vesair bunlar insanın ihtiyaç duyduğu hava ve su gibidir. Bu sebeple bütün bunların oluştuğu zemin de hiç şüphesiz "ahlak" zeminidir.

Mesela ticari olarak yapılan işlerde eğer aldatmaya yönelik bir tutum sergilenirse bu bütün ticari işleri olumsuz etkileyecek ve tepeden tırnağa bozukluklar meydana çıkacaktır. Yine aile hayatında ebeveynler ve çocuklar arasındaki diyaloglar

etik olmayan davranışlara dönüştüğünde bu bütün toplumu yerle bir edecektir. İşte bu meselede "ahlak kaideleri" mihenk taşı oluşturmaktadır. Kaldı ki bugün gelinen noktada her alanda ahlaksızlığın zirvesine ulaşmak üzere ki, buda şahit olduğumuz gibi intiharlar, aile katliamları, kaoslar gibi ifsada götürmüş bir durumda. Öyleyse bu meseleye bir çözüm bulunmalı ve hiç değil ise kendi tebaamıza sahip çıkabilmeliyiz. Hiç şüphesiz bu da ancak insanı ve onun dışındakileri var eden Allah'ın (azzevecelle) koyduğu hüküm ve hikmetler ile olacaktır. Rabbimiz Teala ayeti kerimelerde bu konu ile ilgili şöyle buyurur;

"Muhakkak ki Allah; adaleti, ihsanı, yakınlaraya vermeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve taşkınlığı ise yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir."(Nahl/90)

"Rabbimiz, onların arasından, senin ayetlerin onlara okuyacak, kitabı, hikmeti öğretecek ve onları tezkiye edecek bir peygamber gönder. Şüphesiz ki Aziz, Hakim Sensin Sen."(Bakara/129)

"And olsun ki: Allah, mü'minlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Zira onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, teskiye eden, kitab ve hikmeti öğreten kendi içlerinden bir peygamber göndermiştir. Halbuki onlar, daha önce apaçık bir dalalet içindeydiler."(Ali İmran/164)

"Muhakkak ki sen; büyük bir ahlak üzerindesin."(Kalem/4)

Konu ile ilgili olarak Rasulullah(aleyhisselatuvesselam) şöyle buyurur;

"Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim."(Muvatta,)

Abdullah Bin Amr şöyle demiştir: "Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır." (Muttefekunaleyh)

Ebu Derda'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Kıyamet gününde mü'min kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah, söz ve filleri çirkin kimselere öfkelenir."(TirmiziBirr/62)

Ebu Hureyre aktarıyor.

Rasulullah'a şöyle soruldu;

"İnsanların cennete girmelerine en çok vesile olan şeyler nelerdir? Buyurdular ki: "Allah'tan sakınmak ve güzel ahlaktır." Peki, insanların cehenneme girmelerine sebep en çok şeyler nelerdir? " Ağız, dil ve iki bacağın arasındaki" diye cevap verdi." (Tirmizi)

Nakillerde görüldüğü üzere İslam ile yeryüzü güzelleşir, hayasızlık ve fuhşiyat ortadan kalkar. Dolayısıyla mükemmel bir hayat şekli meydana gelir. Bu noktada Kur'an'ın hükümlerini uygulayan Peygamber Efendimiz aleyhisselamda ahlaki noktada en muazzam kişiliğe sahip idi.

Çünkü AllahTeala, Peygamberindeki hasletleri ortaya koyarak bulunduğu toplumun O'na hayran kalmasını ve bu şekilde İslam'ın tebliğinde o mükemmel ahlakın O'nun davasını destekleyici olmasını ortaya koydu. Nitekim O,daha kendisine risalet (peygamberlik) görevi verilmeden toplumun nezdinde

"Muhammed'ül Emin(sallallahualeyhivesellem)" lakabını hak etmişti.

Bu ahlaki meziyeti ile omuzlarına yüklenecek olan ağır sorumluluğu aktarabilmek adına bu mesele çok ciddi ve önemliydi. Onun dilinden ve elinden eğer birileri zarar görmüş olsaydı, İslam'ı tebliğ ettiğinde birileri Onunla kendisine saldırması hiçte zor olmayacaktı kaldı ki daha Onun nefsinde olmayan nice iftiraları Ona reva gördüler.

Evet, Rasulullah (aleyhisselam) ile başlayan bu kutlu mücadele Mekke'nin sokaklarında yayılmaya başladı ve artık zorlu mücadele başlamıştı. Bu mücadelenin adı "Tevhid" onuda, süsleyen ahlak meselesi idi.

Bu kutlu dava ile İslam'a göre dün necis olup isimleri Müşrik diye aşağılanan insanlar, iman etmeleri ile hayat buldular. Bakın bu noktada Cafer bin Ebu Talip ile Habeşistan kralı Necaşi arasında geçen diyalog konuyu özetler nitelikte;

Olay İslam'da ilk Hicret diye siyer kitaplarında kaydedilmiştir. Özet olarak; Müslümanlar yapılan işkencelere dayanamadılar bir grup Müslüman(-kadın erkek yaklaşık seksen kişi) Cafer bin Ebu Talip başkanlığında adil bir hükümdar olan Necaşiye sığındılar.Kureyş müşrikleri, bu olup bitenleri görünce, hemen Abdullah bin EbîRebia ile Amr bin Âs'ı (henüz müslüman olmamıştı) Habeş Kralı Necaşi'ye gönderdiler. Bu iki elçi yanlarında Krala ve etrafındaki yüksek rütbeli subaylarla, bir kısım devlet büyüklerine sunulmak üzere birçok hediyeler götürdüler.

Gayeleri, Necaşi'den, yanına sığınmış olan bu Müslümanları kabul etmemesini ve onları tekrar düşmanlarına teslim etmesini rica etmekte.İki elçi, bu konuda Necaşi ile konuşunca esasen Necaşi ile konuşmadan önce onlar, komutanlarla konuşup getirdikleri hediyeleri onlara takdim etmişlerdi. Necaşi, Müslümanlarla bu yeni din hakkında

konuşmadıkça onlardan hiçbirini kendilerine teslim etmeyi kabul etmedi. Kureyş elçileri, Necaşî'nin huzurunda iken Müslümanlar da onun yanına getirildiler.

Necaşî onlara: "Kavminizle aranızın açılmasına sebep olan bu din nedir?"

Halbuki siz, ne benim dinime, ne de diğer milletlerden herhangi birinin dinine girdiniz." diye sordu. Necaşî'nin huzurunda konuşmak için Ca'fer bin EbûTâlib se-çilmişti. Ca'fer, Necaşî'ye hitaben: "Ey Hükümdar! Biz cahil bir millettik. Putlara tapardık. Lâşeleri yerdik. Her kötülüğü yapardık, işlerdik. Akrabalarımızla münâsebetlerimizi keserdik. Komşularımıza kötülük yapardık. Kuvvetli olanlarımız, güçsüz olanlarımızı ezerdi.

Yüce Allah, bize kendimizden soyunu sopunu, doğruluğunu eminliğini, iffet ve nezahetini bilip tanıdığımız bir peygamber gönderinceye kadar, biz bu durumda ve bu tutumda idik. O peygamber, bizi Allah'a, Allah'ın birliğine inanmaya, O'na ibâdete, bizim ve atalarımızın Allah'tan başka tapınageldiğimiz taşları ve putları bırakmaya da'vet etti. Doğru sözlü olmayı, emanetleri yerine getirmeyi, komşularla güzel geçinmeyi, günahlardan ve kan dökmekten sakınmayı bize emretti. Her türlü ahlâksızlıktan bizi nehyetti...

Biz de Onu tasdik ve Ona iman ettik.

Onun Allah'tan getirip, tebliğ eylediği şeylere tâbi olduk. Bu yüzden kavmimiz bize düşman ke-sildi. Zulmetti. Bizi dinimizden döndürmek, Allah'a ibâdetten vazgeçirip tekrar putlara taptırmak için türlü işkencelere ve mihnetlere uğrattılar. Bizi perişan edip çeşitli zulüm ve işkencelere uğrattı, iyice sıkıştınca biz de senin ülkeneye sığındık. Seni başkalarına tercih ettik. Senin himayene ve komşuluğuna can attık. Senin yarında zulme, haksızlığa uğramayacağımızı ummaktayız" dedi. Bu sözler üzerine, Necaşî, Ca'fer'den Hz. Peygamber'in Allah katından getirdiği Kur'an'dan birşeyler okumasını istedi. Hz. Ca'fer (r.a.), Meryem sûresinin başından bir miktar okudu. Necaşî kendisini tutamayıp, sakalı ıslanincaya kadar ağladı. Sonra onlara şöyle dedi: "Gerçekten bu, İsbâAleyhisselâm'in getirdiği aynı kandilden fişkırılmış bir nurdur" dedi. Kureyş elçilerine dö-nüp: "Gidiniz, vallahi, ben ne onları size teslim ederim, ne de onlara bir kötülük düşünürüm" dedi.

Tarihe geçen bu olay gerçekten konuyu özetler niteliktedir. Dün hayatlarında hiçbir ahlaki kuralın, utanmanın ve hayanın olmadığı insanlar sadece bir tek söz ile hayat bulduklarını ifade etmekte-

dirler. Gerçekten de tarih bunu yazmıştır ki dün zillet içerisinde yaşayan Mekke halkı,Allah'ın emir ve yasalarına boyun eğip İslam'ı yaşamaya başladıklarında felah bulmaya başladılar ve izzeti tattılar. Yani hem dünya hem de ahret hayatında kurtuluş a erdiler.

Ne yazık ki geldiğimiz zaman diliminde(ki bu zaman geçtikçe daha da kötüye gidecek!) ahlaki olarak toplumların çöktüğünü, ailelerin yerle bir olduğuna alışmış bir durumdayız. Bu gün ahlaksızlığın zirvesi eski ismi "Homoseksüel",marjinal ismi "LGBT-İ"(-Lezbiyen Gey Biseksüel Transgender Intersex)olan bir amelin varlığını görüyoruz ki meşrulaşmış bir durumda. Bu amel ki uğruna Allah'ın (azzevecelle) ortaya çıktığı toplumun helak edilmesine sebep olmuştur. Nitekim Kur'an'da şöyle bahsedilir.

"Lüt'u da. Hani o, kavmine demişti ki: Sizden önce dünyalarda hiç kimsenin yapmadığı haysızlığı mı yapıyorsunuz?"

Siz; kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, çok aşırı giden bir kavimsiniz. Kavminin cevabı sadece; çıkarın onları memleketinizden. Çünkü onlar, fazla temizlik yapan insanlarmış, demek oldu. Bunun üzerine Biz de, hem onu, hem de ehlini kurtardık. Ancak karısı, geride kalanlardan oldu. Onların üzerine öyle bir yağmur yağdırdık ki; bir bak, işte suçluların sonu nasıl olmuştur." (Araf/80...84)

İşte, Allah Teala mücrimleri böyle cezalandırır.

Kur'an bize bu durumu haber ettiğine göre acaba bizlerin de helakı yakın mıdır?

(Allahuekber!)

Böyle bir ahlaksızlığa eğer bizlerde sessiz kalıyor isek şunu unutmayalım ki bu illet bir gün ailelerimizde içine alacaktır. Bunun yanı sıra çocukların İslami bir aile ortamında yetişmediklerinde ebeveynlerine karşı nasıl fütursuzca bir yaklaşımın içine girdiklerini müşahede edebiliyoruz. Edep çerçevesinden yoksun yetişen çocuklarımız bu toplumun daha iyiye değil bilakis daha kötü bir hale geleceğinin nişaneleridir.

Ve bu dinin Nebisi buyurur ki"

Hiçbir anne baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir şey bırakmamıştır." (Tirmizi-Birr/33)

Kaldı ki Allah Rasulü Müslümanlara bir münker(kötülük/hayasızlık) karşısında susmasının caiz olmadığını beyan ediyor.

Ebû Saîd el-Hudrî radiyallahuanh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem' i şöyle buyururken işittim dedi:

“Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir.” (Müslim, İmân 78. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 11; Nesâî, İmân 17)

Demek ki Müslüman olan bir kimse etrafında olan her türlü azgınlıklar ile gücü nispetinde mücadele etmek zorunda. Eğer bu olmaz ise hadisin açıkça ifade ettiği gibi Allah muhafaza imanın göçüp gitmesi ile kişi karşı karşıya kalacaktır. Dikkat edilirse aktarılan bunca nakiller ile gördük ki, insanlar içerisinde buldukları bütün ahlaksız ve zulümleri ancak bir yolla def edebilirler o da hiç şüphesiz “İslam” iledir.

Hulasa, bir Müslüman olarak en değerli ziynetimiz olan güzel ahlak, hayatın merkezine alındığında, Kur'an ve Sünnet'in hedeflediği erdemli ve faziletli toplum ortaya çıkmış; bu idealden uzaklaşıldığında ise iyilik yeryüzünde zayıflamış ve kötülük hâkim, güç hâline gelmiştir. Özetle bugün, İslam âlemi de dâhil olmak üzere, yeryüzünde yaşanan ahlaki erozyon, kaybedilen huzur ve güven, insanlığın kanayan yaralarının merhemi mesabesindeki güzel ahlak değerinden uzaklaşmanın tabii sonucudur. Bu sebeple, bütün insanlık için daha güzel bir gelecek adına atılması gereken en önemli adım; bireysel, toplumsal ve küresel boyutta bir ahlak inşasıdır. Bunun için de sadece belli alanlara mahsus olmayıp bilakis hayatın tamamını içeren bir davranış biçimi olarak güzel ahlakı egemen kılmaktır. Tabii İslam'ın ahlaki ilkeleri ancak bu dinin Peygamberinin anladığı ve ortaya koyduğu şekliyle hayat bulabilir. Yoksa ne yazık ki bugün sadece İslam'ın güzel ahlakına sahip olup da hayatın geri kalanında Allah Teala'ya ortaklar koşarak bunun sağlanması mümkün olmayacaktır. Öyleyse Müslüman kişi hayatın bütün alanlarında Rabbinin sözünü merkeze alır ise bütün amellerde Allah'ın razı olacağı şekilde işleyecektir.

**Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'adır (suphanehuteala).
Allahümme amin.**

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ
أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ

"Kitab'ı okuduğunuz hâlde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Akletmez misiniz?" (Bakara, 44)

CEMAATTEKİ MÜSLÜMAN

Selman SAMATYALI

iletişim

selmansamatyali@fecrdergisi.com

Allah Teâlâ buyuruyor ki: Ey ehl-i kitâb, insanlara birr'i (iyiliği) yani hayrın tümünü emrederken, kendi nefsinizi unutmanız ve insanlara emrettiğiniz şeyleri yapmamanız size nasıl uygun düşer?

Siz ki-tâbı okuyor ve Allah'ın emrinde kusur işleyenlerin durumunu biliyorsunuz. Kendi kendinize yaptığınız şeyin nasıl olduğunu düşünemiyor musunuz? Uykunuzdan uyanın ve körlükten gözünüzü açın.

Bu ayet ile ilgili alimlerimizin görüşleri şu şekildedir.

Bu husus Abdürrezzâk'ınMa'mer'den onun da Katâde'den bu âyet-i kerîme ko-nusunda naklettiği gibidir: İsrâiloğulları insanlara Allah'a itaat etme-yi ve Allah'tan korkmayı emrediyorlardı. Buna karşılık onlar, kendi-leri Allah'ın emirlerine muhalefet ediyorlardı. Böylece Allah Azze ve Celle onları utandırmıştır.

Süddî de böyle der. İbn Cüreyc ise «Siz in-sanlara iyiliği emreder de...» âyeti konusunda der ki: Ehl-i kitâb ve münafıklar insanlara namaz ve orucu emrediyorlar ve emrettikleri şeyi kendileri yapmıyorlardı. Bunun üzerine Allah Teâlâ onları utandırmıştır. Dolayısıyla kim bir hayrı emrederse, o hayra en çok koşan kendisi olmalıdır.

Dahhâk, İbn Abbâs'dân bu âyet konusunda1 şunu nakleder: Allah buyuruyor ki; siz insanlara Hz. Muhammed'in dînine gir-meyi ve namaz kılmak gibi başka şeyleri emrediyor da kendi nefsinizi unutuyor musunuz?

Ebu Ca'ferİbnCerîr... Ebu Kilâbe'den bu âyet-i

kerîme konuşunda şöyle dediğini nakleder: Ebu'd-Derdâ demiştir ki; kişi bütün konuları tamamen bilir. Tâ ki Allah'ın zâtı konusunda insanları kızdırır. Sonra kendi nefesine döner ve o konuda kendisi daha çok kızan olur.

Abdurrahmân İbn Zeydîs Eşlem bu âyet konusunda der ki; yahûdîlere bir adam gelip hak olmayan ve rüşvet bulunmayan bir şeyi sorduğu zaman ona hakkı emrederlerdi. Bunun üzerine Allah Teâlâ: «Siz insanlara iyiliği emreder de kendinizi unutmusunuz?» buyurmuştur.

Maksad şudur: Allah Teâlâ yahûdîlerin yaptıkları bu davranışı kınamış ve onların kendileri hakkında yarınlmalarından dolayı onları uyarmıştır. Onlar hayrı emreliyorlar ve kendileri, yapmıyorlardı. Mak-sad onların iyiliği emredip kendilerinin yapmamaları değil, yapmadıkları halde emretmeleridir. Çünkü iyiliği emretmek; herkes için bir görevdir. Ancak uygun olan; emredilenle birlikte iyiliği kişinin kendinin de yapması ve onlardan geri kalmamasıdır.

Konumuza girerken önce

ŞEHİT Seyyid KUTUP (rahimehullah)w İslam'a giren kişilerin takınması gereken tavrı söyle aktarmaktadır.

"İslam'ın eşiğine geldiklerinde cahiliyenin kirlî ve iğrenç elbiselerini çıkardılar, İslam'ın kapısından berrak ve tertemiz elbiselerle girdiler. İslam olduktan sonra bir önceki günkü tüm ahlâklarını terk ettiler. İslam, insanları değiştirmek ve onları cahiliyenin her türlü karanlık işlerinden kurtarmak için gelmiştir. Bu gerçekten çok büyük bir gayedir. Bunu anlamayan, İslam'dan hiçbir şey anlamamıştır."

Günümüz toplumunun yaşantısı ve ahlakı her bir birey için malumdur. Her yaşta kadın-erkek, çocuk demeden her bir birey için hazırlanmış fikirler, ahlaklar yaşamış olduğumuz coğrafyadaki hal ve hareketleri insanlara dayatmaktalar. İnsanoğluda değişken bir varlık olduğu için, bu kalıplarla hızlı bir şekilde şekilleniyorlar. Bizler, İslam'ı kabul edip şirkten ve tuğyandan uzak duruyorsak, ameli konularda da nefislerimizi düzenlememiz şarttır. Özellikle dava adamları yaşam stillerine itina ile özen göstermelidir ki öğrenmiş oldukları temel meseleleri insanlara rahat bir şekilde anlatabilsinler yani öğrendiklerini yaşantısına taalluk ettirsin ki karşısındakine yansıtabilsin.

Cemaat içinde göstermiş oldukları edebi, hoş görüyü, kibarlığı, halimliği, hizmetkarlığı; evinde, iş

yerinde, ticaretinde ve hayatının her yönünde dört dörtlük olmasa da dört üçlük göstermesi demek hayatında bir çok değişime yol açacaktır. Biz Müslümanlar, iyiliği emrederken kötülükten de men ederken evvela kendi nefsimizde bunu uygulayacağız ki karşısındakine söylediğimizde onda etki etsin.

Faraza bir insan sigara içtiği halde karşısındakine sigaranın zararlarını anlatırsa yahut içmemesini söylerse o kişide bir etki bırakır mı?

Elbette bırakmaz ve abes olur.

Yine dava adamları, evin içinde eşlerine ve çocuklarına karşı kibar ve nazik davranmalıdır.

Çocuklarıyla yeri geldiğinde çocuk olmalı, onları sürekli azarlamamalı ve onlara İslam'ın güzelliklerinden bahsetmelidir.

Hanımıyla olan ilişkisinde İslam'a uygun hoşgörülü tavırlar ile yaklaşmalı, atadan-dededen kalma örfleri bir kenara bırakarak İslam'ın hükümleri ile hükmetmelidir.

"Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostudurlar. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar." (Tevbe/71)

Biz Müminlerin başka bir işi olmaz, sadece iyiliği emredip kötülükten men ederiz amma kendi nefsimizi unutmamalıyız. Müslümanların yanında nasıl bir tavır sergiliyorsak nefsimizden baş başa kaldığımızda da aynı şekilde güzel ahlaklı olmalıyız. Eğer bu dengeyi koruyamasak Allah muhafaza etsin Rasulullah'tan şöyle bir nakil var. Enes İbn Mâlik'den Rasûlullah (s.a.)'ın şöyle buyurduğunu nakleder:

«Mî'râca çıkarıldığı gece bir topluluk gördüm ki ağızları ateşten makaslarla kesiliyordu. Bunlar kimdir? Dedim. Bunlar insanlara iyiliği emredip kendileri unutan, dünya ehlinde ümmetinin hatîbleridir, dediler. Onlar kitabı okudukları halde hiç akletmiyorlar mı?»

Cemaat içindeki ahlakımızı dışarıda da gösterirsek sevaplara vesile olmamız kaçınılmazdır. Ahlaktan kasıt; hem dilin ahlakı hem de kalbin ahlakıdır. Dilimizin ahlakı ancak kalbimiz ile yapmış olduklarımız zikirler ve Rabbimiz ile olan iletişimimizden geçer. Ahlakın bir diğeri de konuştuğumuz her meseleyi nebevi metoda uygun ve delilleri ile alimlerden beslenerek, sabır ile acele etmeden, diz ve dirsek çürüterek, korkarak meseleleri araştırarak, anladıklarımızı bizden ilimli olanlar ile istişare ederek önce hayatımıza tatbik etmeli ve sonrada insanlara tebliğ etmeliyiz.

Dava adamları sadece konuşmak olsun diye konuşmaz. Dava adamları, her sorulan soruya yanıt vermez. Hiç kimse hiçbir kimsenin mükemmel olmasını beklemez ancak cemaatteki adam kendi branşında uzmanlaşarak Müslümanlara yardımcı olur.

Bir diğer mesele de dava adamlarının iş yerlerinde ve ticaretlerindeki tutumlarıdır. Çalıştığımız yerlerde her görüşten ve her fikirden insanlar olabilir. Ortamın sağlamış olduğu düzende bizim fikirlerimiz garip kalabilir. Bizi kimse sevmeyip ve bize katılmayabilirler. Bu, Allah'ın o insanlara taktiridir. Lakin ahlak, duruş ve güzel bir söz bizim elimizdedir. Çalışma ortamlarında kötü sözler telaffuz edilirken bizler hemen somurtarak tavrımızı belli edip yada orayı terk edip tepkimizi ortaya koymalıyız aksi halde kalp yumuşaktır ve hemen bulunmuş olduğu ortama uyum sağlar. Velew ki onların söylediklerini yapmasak bile onların boş lakırdılarına gülmemiz bizim kimliğimize eksi bir puan atarak yürüdüğümüz yolda tökezlemeye başlarız.

Yada bir işletmeye sahipsek, bu işletmede elemanlar çalıştırıyorsak, dilimiz ile onlara eziyet etmemeliyiz. Her ne kadar işveren olsan dahi senin onun üzerinde azarlama ve kötü söz ile muamele yapma hakkını ortaya koymaz. Kaldı ki biz davetçiyiz dediğimiz için, birçok haklarımızdan vaz geçerek işçilerimizin bizden emin olması lazım ki onlara bu kutlu davayı anlatalım.

İşte cemaatin içindeki dava adamları dışarıda da en iyi aile babası, en iyi patron ve en iyi işçi olmak zorundadır.

Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun AllahummeAmin.

İSLAM DİNİ

Halid EYMEN

İletişim

halideymen@fecrdergisi.com

Hamd bizi insan olarak yaratan, bizi muhatap kabul ederek kitabını gönderen, bizi vahyiyle, mutlak bilgisiyle şereflendiren ve bizi tek kurtuluş yolu olan İslam dinine yönelten âlemlerin Rabbine aittir. Salât u selâm kulluk örneğimiz,sevgili Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselatuves-selam'a ve Onun pak ashabına aittir.

İslam'ı ve gerekliliklerini öğrenmeden önce din kavramının ne manaya geldiğini iyi bir şekilde kavramalıyız. Günümüzde içi boşaltılmış, gerçek manasını bütünüyle kaybetmiş ve anlam olarak çok dar bir alana hapsedilmiş olan kavramlardan bir tanesi de din kavramıdır.

Arapçada "de-ye-ne" kökünden türeyen din kelimesi sözlükte, "hüküm, ceza (karşılık), mükafat, hesap, itaat, teslimiyet, hizmet, ibadet, yol, kanun, şeriat, millet" anlamlarına gelir. İstilahatta ise din, Allah azzevecelle tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen, dünyada ve ahirette insanları mutluluğa eriştirecek hayat nizamıdır ki şüphesiz bu da İslam dininin ta kendisidir.

KUR'AN'I KERİM'DE İSLÂM KELİMESİ

"Doğrusu Allah katında din, İslâm'dır." (3, Âl i İmrân/19)

"Kim İslâm'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecek ve o ahirette de zarar edenlerden olacaktır." (3, Âl i İmrân/85)

"Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslâm'ı beğendim." (5, Mâide/3)

"Allah kimi hidayete erdirmek isterse, onun gönlünü İslâm'a açar. Kimi de saptırmak isterse, sanki göğe yükseliyormuş gibi, göğsünü dar ve sıkıntılı yapar. Allah, inanmayanları işte böyle pislik içinde bırakır." (6, En'âm/125)

"Allah, kimin bağrını İslâm'a açmış ise işte o, Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? Artık Allah'ın zikri hususunda kalpleri katılaştırmış olanların vay haline! İşte bunlar, apaçık bir sapıklık içindedirler." (39, Zümer/22)

"İslâm'a davet olunduğu halde Allah üzerine yalan uydurandan daha zalim kim olabilir?"

**Allah zalim toplumu doğru yola iletmez.”
(61, Saff/7)**

PEKİ, İSLAM DİNİ BİZLERDEN NELER İSTER?

Öncelikle İslam esaslarının temeli 5 şeyin muhafaza edilip, korunması temeline dayanmaktadır;

- 1- Nefsin (canın) korunması
- 2- Aklın korunması
- 3- Dinin korunması
- 4- Neslin korunması
- 5- Malın korunması

İslam dininin esaslarına bakacak olursak insanlar için refah bir hayat oluşması için bütün emir ve yasaklar bu 5 şeye dayanır; misal verecek olursak Allah Teâlâ hırsızlığı haram kılıp cezasını el kesme ile malın korunması için bir nizam belirlemiştir.

Yada aklın korunması için içki uyuşturucu vs. gibi şeyleri haram kılmıştır. Bunun gibi nice örnekler verebiliriz, fakat değinmek istediğimiz nokta Allah azze ve Celle öyle muazzam bir nizam indirmiştir ki insanların korumak istediği her şeyi muhafaza eden, insanları dünyada ve ahirette refah bir hayata sürükleyen bir şeriattir.

İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre Nebi (aleyhisselatuvessem) şöyle buyurmaktadır:

“İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak.”

(Buhârî, İmân 1, 2; Tefsîrusûre (2), 30; Müslim, İmân 19-22. Ayrıca bk. Tirmizî, İmân 3; Nesâî, İmân 13)

İslâm, hem akîde, hem de şeriattir. Allah Teâlâ ve elçisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- İslâm'da helâli, haramı, ahlâkı, âdâbı, ibâdetleri, muâmelâtı, hakları, farzları ve kıyâmet gününün dehşetli manzarasını açıklamıştır.

Allah Teâlâ bu dîni, elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in eliyle tamamlamış ve kıyâmet gününe kadar insanlık için bütün bir hayat metodu olmasına râzı olmuştur. İslam dini bizden ruhbanlık gibi dünyadan el etek çekmemizi istemez fakat dünya hayatında yaşam şekli olarak Allah'ın indirdiği şeriati kabul edip onu amellerimiz ile ortaya koymamızı ister. Ve hayatımızın nizamını İslam'a göre belirlememizi ister.

PEKİ, BİZLERİN İSLAM DİNİNDEN BAŞKA BİR YOL EDİNME HAKKIMIZ VAR MI?

Allah azze ve Celle şöyle buyurmaktadır:

“Kim İslam'dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.”(Âl-i İmrân/85)

Eğer bizler ahirette kendisinden dini kabul edilmeyenlerden ve hüsrana uğrayanlardan olmak istemiyorsak sadece İslam şeriatına uyup ona boyun eğmek ve onun dışındaki bütün batıl dinlerden yüz çevirmek zorundayız.

Günümüz asrına bakacak olursak fitne ve fesatın gün geçtikçe arttığını ve insanların İslam dinine karşı buğz ve kinlerinin zuhurunu görmekteyiz. İslam dinine ve esaslarına uyulması gerektiği gerçeğini konuştuğumuz zaman insanlar, İslam dini hakkında haşa bu zaman modern çağ, 14 asır önceki bu din bu zamana uymaz vs. gibi ithamlarda bulunuyorlar.

Bu ithamların en temel sebebi bizlere dinimizi unutturup yanlış öğretilerinden dolayıdır. İslam dininin gereklilikleri sadece günümüzde anlaşıldığı gibi kalbinde iman varsa ne yaparsan yap mantığı değildir. İslam dini, muamelattan sosyal ilişkilere, aile hayatından ticarete hayatına dair ne varsa iğne ucu kadar boşluk kalmadan nüfuz etmektedir. Bu yüzdendir ki ben Müslümanım diyen biri imanını kalbiyle tasdik, dili ile ikrar ve uzuvları ile amel ederek ortaya koymak zorundadır.

Hiç kimsede iki kalp yoktur. Kişi hem Müslümanım deyip hemde hiçbir amel yapmama gibi yada küfür ve şirk bataklığında İslam'da kalamayacağını bilmelidir.

Ne yazık ki günümüzde İslam'ı sadece mefhum amellerde sınırlandırarak hayatın her noktasına nüfuz ettiğini unutup veya sadece kalpte bilmek ile yeteceğini savunan kesimler mevcuttur. Bunun yanı sıra İslam dinine zorba bir dindir gibi ithamlarda bulunan kesimlerde mevcuttur. Ama bizler biliyoruz ki; yüce Allah'ın göndermiş olduğu din şüphesizki bundan uzaktır.

Çünkü İslam dini kolaylık dinidir fakat insanların nefislerine ağır geldiğinden İslam'dan yüz çevirmekteler ve en refah hikmet dolu hayat şeriatını ardlarına atmaktalar.

Yani kısacası İslam dini sadece dillerde ben teslim oldum demekle olmaz. Kişiye bu teslimiyetin

Fayda vermesi için öncelikle şirk ve küfürden uzak olup; namaz, zekat, velabera vb. amelleriyle de kanıtlanması gerekirken dünyada ve ahirette hüsrana uğrayanlardan olmasın.

İSLÂM DİNİNİN HÜKÜMLERİ

Allah Teâlâ'nın razı olduğu dinin yani İslâm'ın hükümlerini genel olarak dört kısımda inceleyebiliriz:

1-İtikadi Hükümler:

Kişilerin dinde zorunlu olarak kabul etmesi ve boyun eğmesi gereken hükümlerdir. Bu hükümlerden herhangi bir tanesini inkar eden kişi dinden çıkmıştır ve böyle bir kimsenin Müslüman olarak isimlendirilmesi söz konusu değildir.

2-Ameli Hükümler:

Allah Teâlâ'nın insanoğlundan yapılması ve uzak durulmasını emrettiği ameller İslâm'ın ameli hükümleridir.

3-Ahlaki hükümler:

Hal ve hareketleri, davranışları, İslâmî ve insani ilişkileri açıklayan hükümlere ahlâk denir. Bunlar, ahlâkın güzelleşmesine ve vicdanın terbiyesine ait bulunan hükümlerdir.

4-Hukukî Hükümler:

Bunlar genel olarak muamelat ile ilgili hükümlerdir. Özellikle devlet yönetimini, toplum idaresini ve ekonomik durumları içeren konuları, evlenme, boşanma, miras dağıtımı, ticari ve siyasî işleri, kısaca İslâm devletinin kanun ve kurallarını belirleyen bütün hükümlerdir.

İSLÂM DİNİNİN ÖZELLİKLERİ

1-Rabbanilik:

İslâm dininin en temel ve belirgin özelliği Allah Teâlâ tarafından gönderilmiş olmasıdır. Diğer bir ifade ile İslâm ilâhi bir dindir. Bütün kanun ve hükümleri, emir ve yasakları bizzat Allah Teâlâ tarafından belirlenmiştir. Bu özelliği ile İslâm; demokrasi, komünizm, emperyalizm gibi diğer beşeri dinlerden farklıdır. Zira bu saydığımız dinler Rabb esaslı değil, insan esaslıdır. Beşeri dinlerde asli olan, kanun ve hükümlerin emir ve yasakların, insanlar tarafından belirlenmesidir.

2-Fitrilik:

İslam dininin diğer bir özelliği ilâhi olmakla beraber insanlara gönderilmiş bir dindir ve bütünüyle

insanoğlunun yaratılışına uygundur. İslâm, insana büyük önem vermiş ve onun yaratılışına uygun hükümler koymuştur. İslam; kişiyi ıslaha, çalışmaya ve gelişmeye sevkeder. Bu özelliği itibarıyla de İslâm, diğer beşeri dinlerden farklılık arz etmektedir. Zira beşeri dinlerde asli olan insan olmayıp sadece küçük ve azınlık bir topluluğun menfaatleridir.

3-Evrensellik:

İslâm evrensel bir dindir. Sadece belirli bir tarihe ve belirli bir coğrafyaya has hükümler koymamıştır. Getirmiş olduğu prensipler bütün zamânâ, bütün dünyaya, bütün insanlığa yöneliktir. İnsan hayatının beşikten mezara tüm aşamalarını ve hayatın tüm alanlarını tanzim eder. Bu özelliği itibarıyla da İslâm beşeri dinlerden farklıdır. Zira beşeri dinler sadece belirli bir çağa ve belirli bir insan topluluğuna yönelikken İslâm'ın hükümleri belirttiğimiz gibi tüm zamanlarda tüm insanlara yöneliktir.

4-Hürriyet:

İslam dini insanoğluna hürriyetini teslim eden, onu kendisi gibi insanların kulluk ve köleliğinden kurtaran yegâne nizamdır. Diğer tüm beşeri sistemlerde insanlar yine kendileri gibi insanlara kulluk ve kölelik yaparlarken, İslâm insanı bu zilletten kurtarmış ve insanın sadece yaratıcısına, Âlemlerin Rabbine kulluk ve kölelik yapmasını sağlamıştır. Bakınız Allah Teala şöyle buyurmaktadır:

“De ki: Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâhlaştırmayalım. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: “Şahit olun biz Müslümanlarız.”(3, Ali İmran/64)

Bu ayetin açıklamasına dair Seyyid Kutub şöyle demektedir:

“İslâm; insanları, kullara kulluktan kurtaran tam bir özgürlüktür. İslâm nizamı da diğer düzenler arasında özgürlük hareketini gerçekleştiren biricik düzendir. İnsanlar, yeryüzü kaynaklı düzenlerin hepsinde birbirini Allah'a rağmen rabber edinirler. Bu birbirini rabb edinme olayı en katı dikta rejimlerinde göze çarptığı gibi, en ileri demokrasilerde de ortaya çıkmaktadır. İlahlığın en başta gelen özelliği, insanları kendisine taptırma ve kurumlarını, sistemlerini yasalarını, kanunlarını diğer

yargılarını ve ilkelerini benimsetmedir. Bu, yeryüzü kaynaklı bütün düzenlerde şu veya bu şekilde birtakım insanların tekeline girmiştir. Şu veya bu konumda insanlardan bir topluluğa havale edilmiştir. Geniş halk kitlelerinin kendisinin belirlediği yasalara, değer yargılarına, ilkelerine ve düşüncelerine boyun eğdiği bu topluluk yeryüzü ilâhlarıdır. İnsanların ilâhlık ve rububiyet özelliklerini kendilerinde görmelerine izin vermeleri ve Allah'a rağmen birbirlerini rabbler edinmelerinin tipik örneğidir bu. İnsanlar, bu ilâhları böyle kabul etmekle, onlara secde etmeseler de, önünde eğilmeseler de Allah'a rağmen onlara kulluk etmiş olurlar. Zira kulluk Allah'tan başkasına yönelme imkânı olmayan bir ibadettir. İşte ancak İslâm nizamında insan bu boyunduruktan kurtulur. Özgürlüğe kavuşur.

5-İnsana Önem Vermesi:

İslam dini insanoğlunagönderilmesi hasebiyle ona büyük önem vermektedir. Bundan dolayı İslâm dininin bütün hükümleri şu beş esası korumak için gönderilmiştir: Din emniyeti, nefis (can) emniyeti, akıl emniyeti, nesil emniyeti ve mal emniyetidir. İslâm dininin hükümlerinin gözettiği asıl maksatlar işte bu beş esastır. İslâm öncelikle insanın din hakkını ve dini yaşama hürriyetini güvence altına alır. Daha sonra ise haksız yere bir kimsenin bir, başkasının canına kast etmesini yasaklamış, haksız yere adam öldürenlere kısas cezası uygulayarak can emniyetini, diğer bir ifadeyle, insanın yaşama hakkını temin etmiştir. Bununla beraber akla zarar veren alkol ve uyuşturucu maddelerini yasaklayarak, bunları kullananlara ağır cezalar getirmiş ve insanın akıl emniyetini sağlamıştır. Nesil emniyeti için her türlü gayri meşru ilişkiyi yasaklamış, zina edenlere recm ya da had cezası gibi ağır cezalar öngörmüş ve böylece nesil emniyetini sağlamıştır. Bir kimsenin bir başkasının malını haksız yere almasının önüne geçmiş, hırsızlığı yasaklayarak hırsıza el kesme gibi ağır bir ceza vermiş ve bu şekilde de insanoğlunun mal emniyetini sağlamıştır.

6-Akla ve İlme Önem Vermesi:

İslâm, vahiy dini olmasıyla birlikte, akla da büyük önem verir. Akla hitap eder, akıllıyı sorumlu tutar. Bilime de üstün değer vermiş, ilim öğrenmenin her Müslümânâ farz olduğunu bildirmiş, çalışma, öğrenme ve düşünce gibi konulara gereken önemi vermiştir. Yalnız unutmamak lâzımdır ki, İslâm akılcı değildir; akıllıların dinidir. Bu saydıklarımız İslâm dininin elbette tüm özellikleri değildir. Biz burada

özellikle İslâm dinini diğer beşeri dinlerden ayrı ve üstün olan özelliklerini yazmaya gayret ettik. Zira bugün bazı çevreler İslâm dininin 15 asır önce Arap toplumuna inmiş bir din olduğunu, bu yüzden bugün itibarıyla insanlığa verebileceği bir şeylerin olmadığını (hâşâ) iddia etmektedirler. Özellikle günümüzde demokrasi dininin ve laikliğin yeryüzünün doğusunda ve batısında hakim olmasından sonra insanlar bu beşeri dinlere temayül etmişlerdir. İşte yüce Allah'ın bizler için seçmiş olduğu din insanların her asırda aradığı ama yüz çevirdiği İzzet ve refahın ancak bu dinle en üst seviyede olacağı İslam şeriatıdır. Ve tüm insanlığın da kurtuluşu ancak İslam ile mümkündür.

Allah azze ve Celle hayatımızı İslam şeriatına göre yaşayıp ve onun üzere sonlanmasını nasip etsin.

Doğrular Allah'tan yanlışlar bizlerin elleriyle yaptıklarındandır.

SAD BİN EBİ VAKKAS

Ali MARUF
alimaruf@fecrdergisi.com

Baba adı Malik Bin Ubeyd, anne adı ise AmneBintSüfyan'dır. Doğum yeri Mekke, doğum yılı miladi 593'tür. Nübüvvetin ilk günlerinde İslam dinine girdi. Katıldığı savaşlar; Bedir Savaşı, Uhud Savaşı ve Hendek Savaşlarıdır. Rabiğ yaptığı görevler; bu vat serriyeleri, Küfe valiliği ve komutanlıktı. 82 yaşında Medine'de vefat etmiştir.

SAD BİN EBİ VAKKAS'IN İMANA GİRİŞİ

Nübüvvetin ilk günleri ve iman edenlerin sayısı halen bir elin parmaklarını geçmediği günlerde, Sad bir rüya görür. O rüyanın etkisi ile Hz. Ebubekir ile görüşür. Rüyasını ona anlatınca, Hz. Ebubekir şöyle der.

"Gel, Ey Malik'in oğlu. Seni, rüyada gördüğün o dolunay ile yolunu aydınlatacak Nur ile tanıştırayım. Bunun üzerine Hz. Ebubekir, Sad'ı alarak beraber yürümeye başladılar.

Sad'ın merakı arttıkça artmıştı.

Acaba Ebubekir kendisini kime götürecekti?

Yaşı daha 17 idi. Belki çok gençti ama o tüm Mekkelileri tanırdı. Sad arkada, Ebubekir önde olmak üzere yürüyorlardı. Karşısında duran zatı tanıyordu ama çıkartamıyordu. Sırtı kendilerine dönük halde o güne kadar hiç görmediği bazı hareketler yapıyordu. Sad, hayran hayran namazı seyretmişti. Namaz bitince, namazın sahibi bir anda onlara dönmüştü. Sad'ın dili tutulmuştu. Dönen kişi uzaktan halası sayılan Amine'nin oğlu Muhammed'den (aleyhisselam) başkası değildi. Aynen rüyadaki gibi yüzü bir ay gibi parlıyordu. Sad ne diyeceğini şaşırılmış, hayran bir şekilde Efendimiz sallallahualeyhi ve sellem'e baka kalmıştı. O güne kadar çok görmüş, çok sohbet etmişti ama o gün halasının oğlu Muhammed aleyhisselam bambaşka idi.

Efendimiz sallallahualeyhi ve sellem,

Sad'ı yanına çağırdı. Ona İslam'dan bazı şeyler anlattı. Tohum zaten dün akşam gördüğü rüya ile yüreğine atılmıştı, Sad O yüce cümleyi söyleyerek iman halkasının bir neferi olmuştu. Kelime Tevhid'i getirerek Müslüman oldu ve İslam ordusunun ilk neferlerinden olma şerefine nail oldu.

İSLAM ADINA DÖKÜLEN İLK KAN

İlk günlerde Müslümanların sayısı artınca Mekkeliler huzursuzlaşarak, bir gün Kabe'de bir hadise çıkarıp Haris bin Ebi Hale'yi şehit edeceklerdi. Haris bin Ebi Hale, Hz. Hatice'nin ilk eşi Ebu Hale bin Zürene'den olan çocuğu idi.

Dolayısıyla Risalet davasının ilk kurbanı Peygamber evinden biri oluyordu.

Bu elim hadise, Efendimiz sallallahualeyhi ve sellem'i çok üzmüştü. Artık Kabe'de şu an için toplu ibadet etmenin imkansız olduğunu fark etmiş ve elinin altındaki yiğitleri ya Kabe'nin dışındaki vadilerde ya da münferiden namaz kılmalarını istemişti. İşte böyle bir günde, Sait Bin Zeyd, Habbab bin Ezer, Ammar Bin Yasir, Abdullah Bin Mesud ve Sad Bin EbiVakkas Mekke dışında Ebu dübb vadisinin bir yerine ibadet etme maksadı ile gitmişlerdi. Bu Yiğitler namaz kılariken içlerinde Ebu Süfyan ve Ahnes Bin Şerik'in bulunduğu bir grup Mekkeliler tarafından görüldüler.

Bu Mekkeliler, namaz kılan Müminlerin yanına geldi ve daha yeni karşılaştıkları bu manzara ile dalga geçip alay etmeye başladılar. Müslümanlar sessizce onların sözlerini dinliyor, karşılık vermiyorlardı ama Mekkeliler işi daha da çığırından çıkarıp Müslümanları iyice kışkırtmaya çalıştılar.

Orada bulunan sahabiler hiçbir şey demiyorlar ve dememek için de kendilerini zor tutuyorlardı. İşte ne olduysa bu anda oldu ve hamaset sahibi Sad Bin Ebu Vakkas dayanamadı ve yakınında duran bir deve kemiğini aldığı gibi orada kendileri ile alay eden müşriklerden biri olan Abdullah Bin Hattal'ın kafasına sertçe vurdu ve adamı yaraladı. Adamın başından kanlar akmaya başladı. Bu hal müşrik-

leri korkuttu, Müslümanları ise cesaretlendirdi ve orada bulunan diğer sahabeler bir anda müşriklere saldırmaya başladılar derken müşrikler zor bela canlarını kurtararak kaçmaya başladılar. Sad Bin Ebu Vakkas ilk günlerde İslam adına ilk kanı döken insan oldu.

HARP SEVDALISI BİR ADAM

Sad Bin Ebu Vakkas'a Rabiğseriyyesinde görev verilince, sefer sırasında Müslümanlar Rabiğ bölgesine geldikleri zaman Ebu Süfyan komutasında müşriklerin 200 kişilik bir birliği ile karşılaştılar. Birlikler sıcak çatışmaya girmeden önce birbirine güç gösterisinde bulunmaya başladılar. Mekkeliler en iyi kılıç kullanan ve ok atanları ile bir şeyler yapıp Müslümanları korkutmak istiyorlardı. Bu arada Sad dayanamadı ve birliğin komutanı Ubeyde Bin Haris'in yanına gelerek; "Ne olur bana izin ver şunları biraz korkutayım" dedi. Ubeyde biraz gönülsüzdü ama Sad zorlayarak izni kopardı. Sad Bin Ebu Vakkas torbasında bulunan 20 oku alarak Mekkelilere biraz yaklaştı ve okları öyle hızlı ve seri biçimde mahirce attı ki bir anda Mekkeliler kendilerini büyük bir ok yağmurunun altında buldu.

YA SAD ANAM BABAM SANA FEDA OLSUN

Uhud savaşının sonlarına doğru, Müslümanların birçoğu ve müşriklerin neredeyse tamamı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öldüğünü zannediyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud'un tepesine doğru biraz tırmanınca durdu. Aşağıda can pazarı yaşayan, oraya buraya koşan, zalim kılıçlar önünde doğranan ya da çözümlenerek sebat edemeyip kılıçlarını elden düşüren Müslümanlara baktı. Yaşlı gözlerle onları biraz seyretti. Efendimiz kendi canını da tehlikeye atarak yüksek bir nida ile ben Rasulullah! Bana gelin! İşte buradayım! Diye seslendi.

Bu ses ölü toprağa serpilmiş, Uhud'a yeniden hayat bahşetmişti. Adeta ölen ruhlar yeniden dirilmiş, dizlere yeniden derman, dillere yeniden ferman gelmişti. Eller kılıçları yeniden tutmuş ve bir anda İslam askerleri canlanmışlardı.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sesini duyan Uhud'un tepesine doğru koşmaya başlamıştı. Bir anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafına 20'ye yakın sahabe gelmişti ama gelenler sadece Müslümanlar değil aynı zamanda Efendi-

miz sallallahu aleyhi ve sellem'in ölmediğini duyan bazı müşriklerdi. İşte ne olduysa o anda oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rubai dişleri kırıldı ve kazılan çukura düştü. Başındaki miğferin demir halkaları yanaklarına saplandı ve her taraftan okların, kılıçların, mızrakların muhatabı oldu. Yanında olan o 20 sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i koruma adına tarihin görüp yazmadığı bir fedakarlık ortaya koyuyorlardı. Canlarını, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek canının selameti uğruna feda ediyorlardı.

Kimi kılıç sallıyor, kimi ok atıyor, kimi bedenini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kalkan ediyordu.

Bu tabloda Sad Bin EbiVakkas, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne oturmuş, onu koruma adına en büyük kabiliyeti olan ok atma maharetini ortaya koyuyordu.

Eline aldığı okları beklemeden düşmanın üzerine atıyordu. O attıkça Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, arkadan ona ok uzatıyor ve Sad'ın her atışında, Ey Sad anam babam sana feda olsun diyordu. Bu nasıl bir ödül Ya Rabbi! Tüm iman edenlerin kurban olmak için can attıkları anayı babayı, canı canan, ona feda ettikleri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sad'a o gün defalarca anam babam sana feda olsun diyordu. Sadece bunu mu diyordu? Hayır! Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Sad'a her ok uzattığında Allah'ım bu senin okundur yani senin adın için atılmaktadır, ilahi Sad'ın atacağı okun hedefini doğrult ve onun yapacağı duaları kabul buyuruyor diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen vurulacak hedefi söylüyor, Sad da okunu o hedefe doğru doğrultuyor ve bir tanesini kaçırmadan tam hedefinden vuruyordu. O sırada yaralı askerlere su taşıyan ÜmmüEymen annemiz müşrik okların hedefi oldu ve korktu. Peygamber Efendimiz bu duruma çok üzüldü. Müşriklerden Hibban bu hale çok sevindi ve güldü. Peygamber Efendimiz'in çok zoruna gitmişti, Sad'a bir ok uzattı ve Ey Sad şu Allah düşmanını ne olur yere ser dedi. Sen merak etme Ya Rasulullah, ben şimdi onun işini bitiririm Allah'ın izniyle dedi ve okunu o İslam düşmanının üzerine doğrulttu ve adamın tam kalbinden vurarak yere serdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti ve dedi ki Sad, ÜmmüEymen'in intikamını aldı. Ey Sad Allah senin duanı kabul etsin ve oklarını hedefine isabet ettirsin. Sad, o gün attığı ok sayısını kendi bile bilmiyordu. Savaş bitene kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-

lem'in önünde durmuş ve hayatının sonuna kadar Uhud'daki o tabloyu hiç unutmamıştı.

SAD BİN EBİ VAKKAS'IN VEFATI

Tarihler Hicret'in 55. yılını gösterdiğinde, Sad Bin Ebu Vakkas, Hicri olarak 85'e merdiven dayamış, ömrü ile gözleri tamamen kapanmış, nur yüzlü bir piri fani olmuştu. İslam coğrafyalarının dört bir tarafından insanlar akik köyüne geliyor ve o gün için aşere-i mübeşşere'den de, muhacirlerden de hayatta kalan bu tek insanı ziyaret ediyor, onun müstecab dualarına hissedar olmak için adeta birbirleri ile yarışıyorlardı.

Sad Bin Ebu Vakkas, o yaşına ve rahatsızlıklarına rağmen her geleni kabul ediyor ve isteyene hayırda olması şartı ile dua ediyordu.

O günlere dair bir tabloyu bize Abdullah Bin es Saib naklediyor, diyordu ki; "Amca senin duan makbul oluyor, herkese dua edip duruyorsun, kendin için de dua etsen, gözlerin açılma olamaz mı?" bu sorum karşısında gülümseyerek dedi ki;"oğlum AllahuTeala benim hakkımdaki takdiri neyse en güzeli odur, ben niye takdir edilene razı olmayayım ki" Bize yüzlerce alanda rehber olabilecek hatıralar, mesajlar ve Efendimizsallallahu aleyhi ve sellem'in kutlu lisanından 271 hadis emanet ederek bu dünyadan göçüp gitti Allah kendisinden ebeden razı olsun.

Sad Bin EbiVakkas dediğimiz zaman İslam adına havaya kalkan ilk yumruğun sahibi
İslam adına düşmana atılan ilk okun sahibi
İslam adına düşmandan gelen ilk okun muhatabı
Hazreti Peygambersav'i korumak için Medine'de evinin önünde nöbet bekleyen ilk gözlerin sahibi ve daha neler neler...

İbn Hacer ve İbn Sad bu iki İslam alimi derler ki, Allah Resulüsallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı içerisinde cesareti, heybeti ve kuvveti ile öne çıkmış 4 kişi vardı. Bunlar; Hz. Ömer, Hz. Ali, Zübeyir bin Avvam ve Sad bin Ebu Vakkas
Vesselam

MÜSLÜMAN'IN ŞAHSİYETİ

Zeyd ENFAL

İletişim

zeydenfal@fecrdergisi.com

**FECR
DERGİSİ**

Hamd, kullarının yaptığı nankörlüklere rağmen onlara hala Rahmet ile davranan, onlara tevbe etmeleri için zaman veren alemlerin Rabbi ve Tek İlahı olan Allah Teala'ya, salat ve selam bizlere rahmet olarak gönderilen Rasullullah aleyhisselam'a ve onun ashabınadır.

Bugün sizlerle ayetler ve hadisler ışığında Müslümanın Şahsiyetini Allah azzevecelle'nin bizlere murat ettiği kadarıyla anlatmaya çalışacağız. Müslüman Şahsiyeti, İslam olmak isteyen Kur'an ve Sünnet yoluyla bir kimlik oluşturup insanı "esfelesafilin" konumundan alıp mahlukatların en şerefli olanına çıkarır. Allah ve Resulü'nün Kur'an ve Sünnette insana gösterdiği yolu hakkıyla araştıranlar göreceklerdir ki, Allah azzevecelle hiçbir konuda insanları yalnız başlarına bırakmamış, hayatın her yönüne yani tuvalet adabından devletlerarası ilişkilerine kadar tek bir iğne ucu açığı kalmamış hayat programında, insanın etrafında var olan büyük, küçük tüm problemlerin çözümünü sunmuştur. İşte bu çözümler, insana Müslüman Şahsiyetinin temelini oluşturup, bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini Rabbani bir eğitimle öğretmektedir.

Müslüman bu hayat programını ince eleyip sık işlerse o zaman Kur'an'ın ve Sünnetin ışığıyla hayatının aydınlanacağını fark edecektir. Ama maalesef ki Müslümanlar, şahsiyetleri konusunda bazı mevzuları alıp bazı mevzuları ya görmezden geliyorlar ya da terk ediyorlar. Yüce Rabbimiz Bakara suresi 85. Ayette şöyle buyurmaktadır; "Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil rüsvâ olmandır; kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine itilirlir. Allah sizin yapmakta olduğunuzdan habersiz değildir."

Tabi bu ayet ehli kitap içindir ama her ne kadar onlar için de olsa biz Müslümanlara da bir öğreti taşımaktadır. Nasıl ki namazlarımızı özenle ve dikkatle kılıyorsak, ailemize karşı Allah azzevecelle'nin bizlere öğrettiği şekilde muamele yapmamız gerekir. İşte günümüzdeki Müslümanların şahsiyetlerinin oturmamasının nedeni budur. Cemaat içerisinde büyüğünden küçüğüne kadar herkese karşı hoşgörülü, nazik olan Müslüman maalesef ki evinde zalim biri haline gelip ailesine karşı İslam'dan bir habermiş gibi davranıyor. Ya da İslami çalışmalar kısmında insanları yönlendirip, onlara yardımcı olurken kendi şahsi hayatında temizli-

ğine önem vermemektedir. Bu örnekler çoğaltıla bilinir. Bizim amacımız Müslümanların yaptıkları hataları söylemek tabii ki değildir ancak burada dikkat çektiğimiz konu Müslüman Şahsiyeti kişinin hayatının her zerresinde bulunması konusudur.

Arkadaşlarıyla iken İslam'ı yaşayan ama akrabalarına karşı sıla-i rahim bile yapmayan kimse, tam anlamıyla İslam'ın şahsiyetini yüklenmemiştir.

Toplumumuzda maalesef ki din kavramının sadece ibadetler için veyahut manevi bir yön olduğu algılanmaktadır. Oysa din, kişiye "bir hayat nasıl yaşanmalı?" başlığıyla insana hakkıyla Rabbi olan Allah azzevecelle'ye kul olmayı ve insana insan olmayı öğretir. İşte bu da İslami şahsiyetin oturduğu kimselerde görülür. Nitekim bunun örnekleri tarihimizde mevcuttur.

"Allah ve resulü herhangi bir konuda hüküm verdiklerinde artık mümin bir erkek veya kadın için işlerinde tercih hakları yoktur. Allah'ın ve resulünün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır." (Ahzap / 36)

İşte Müslümanın temel iki kaynağı budur. Bundan sonra ne kendisine bir konu hakkında söz düşer ne de o konu hakkında bir şüphesi olur. Düşün ki sen ne annenden, ne babandan, ne herhangi aciz bir insandan yaşantının nasıl olması gerektiğini almıyorsun. Sana Rahmet edip, sana bir kimlik yükleyip hesaba alan alemlerin Rabbi tarafından ders alıyorsun. Ama ince bir nokta var burada. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere sadece bazı konularla yahut bazı yerlerde değil;

"Ölüm sana gelinceye kadar rabbine kulluk et." (Hicr 99)

Baliğ olmaktan ölüme kadar tüm hayatında Rabbinin hudutlarını koruman, Müslüman şahsiyetinin ilk kurallarından birisidir.

Peki, diğer kurallar nelerdir yani Müslüman Şahsiyet nasıl oluşur?

Öncelikle "**Lailaheillallah**" sözünün yani Kelime-i Tevhid'i hakkıyla bilip neleri red edip neyi kabul ettiğimizi bilmek zorundayız çünkü bu İslam olmanın ilk şartıdır. Böyle bir şey yok diyenler, hamd olsun laik bir Müslümanım diyenler, hem demokrasi için nöbet tutup hem de ölünce Allah azzevecelle'nin şehidi olurum diyenler ve Allah'a rağmen yaşayanlara bir şey olmaz cehennemde bir iki yanıp çıkarım diyenler ve daha niceleri şüphesiz ki ne İslam olmuşlardır ne de İslam ile alakaları vardır. Bu mevzu anlaşıldıktan sonra ancak İslami Şahsiyet başlayacaktır.

Müslümanın şahsiyeti temel anlamda dört sütun üzere kuruludur.

Bu sütunlar, aşağıda geçen üç ayet ve yukarıda geçen (Ahzap 36) ayettir.

"Bakın, bu şeytan ancak kendi yandaşlarını korkutur. Mümin iseniz onlardan korkmayın, benden korkun." (Ali İmran 175)

Rabbimiz bizlere sadece kendisinden korkmamızı söyleyerek hayatta başımıza gelecek olan tüm bela ve musibetlerden ürkmemizi, bunların sadece şeytanın bir vesvesesi olduğunu söyleyerek yüreklerimizi dizginlemekte ve bizleri cesur birer Müslüman yapmaktadır.

"Müminlerden bazı kimseler Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler, kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar; (vaatlerini) asla -değiştirmediler."(Ahzap 23)

Bu ayeti kerime, Rasulullah aleyhisselam'ın "Müslüman elinden ve dilinden emin olunan kimsedir." Hadisi şerifi ile aynı paralelde olup Müslümana ne olursa olsun, hangi durumda bulunursa bulunsun (iki insanı barıştırmak gibi şeyler dışında) hakkı haykırması gerektiğini ve böylelikle kendisine insanlar arasında bir güven inşa etmektedir.

"Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir." (Enfal 39)

Kişi eğer ki Allah azzevecelle'nin dinine değer veriyorsa mücadele safında kendisine yer edinmelidir. Yoksa küfre karşı mütevazi bir duruma düşer. Allah azzevecelle böyle zelil bir duruma düşmemek için bizleri mücadeleyi bırakmayan, her daim küfre karşı ayakta duran bir şahsiyet oluşturur.

Evet, demek ki biz Müslümanların şahsiyetinin temeli; Allah ve Resulünün hükümlerini kabul edip, boyun eğme, yalnızca Allah azzevecelle'den korkma, doğruyu söyleme ve küfre karşı her zaman mücadele içerisinde bulunma kaideleriyle oluşmaktadır, tabii değinmediğimiz diğer şahsi özelliklerle beraber. Müslüman Şahsiyeti, kişinin Rabbiyle olan ünsiyetinin, kendisiyle olan barışıklığın, ailesi, akrabaları ve arkadaşlarıyla olan bağı kısacası kişinin dokunduğu her noktaya Kur'an ve Sünnet yoluyla hayat verir.

Allah azzevecelle bizlere hakkıyla bu şahsiyete sahip olup, insanlara bir Müslüman nasıl olmalı fikrini benimsetmeyi bizlere nasip etsin.

ALLAHUMMEAMİN.

MÜSLÜMANLARIN YAPMASI GERKEN ZİKİRLER

Abdulkerim SİDDİK

abdulkerimsiddik@fecrdergisi.com

Allah'ın selamı bütün Müslümanların üzerine olsun.

Bu ayki sayımızda,
Allah Resulü'nün zikirlerine yer vereceğiz.

Kıymetli Müslümanlar,

hepimizin bildiği gibi Allah'ın Resulü Hz. Muhammed s.a.v, bizler için yani Müslümanlar için bir yaşam idolüdür. Onun yediği gibi yemeli, içtiği gibi içmeli, giydiği gibi giymeliyiz. Kısacası, Allah'ın Resulü bizler için tek örnek olduğunu bilmeliyiz. Çünkü Onu hakkıyla tanıyanlar Onun sünnetine sarılır ve hayatlarını o şekilde idame eder ve hayatlarından lezzet alırlar. Tabi Allah Resulü bizlere o kadar kıymetli şeyler bırakmış ki, acaba biz bunların ne kadarından haberdarız?

Değerli Müslümanlar!

Allah Resulünün, bir işe başlarken, o işi bitirirken, yola çıkarken, yatarken, sabah kalkarken kısacası attığı her adımda, günlük bütün ihtiyaçlarını giderdiğinde Allah azzevecelle'yi anarak yani zikrederek yaptığını biliyor muydunuz? Bu zikirlerden dolayı da Allah azzevecelle ile ünsiyet içinde olduğunu ve bu zikirleri bizlerinde yaparak liderimizin, önderimizin yani Peygamberimizin izinden giderek bizlerinde Allah cc ile ünsiyet içinde olması gerekmez mi?

PEKİ, BU ZİKİRLER BİZLERE BAŞKA NELER KAZANDIRIR?

Attığımız her adımda Allah cc ile ünsiyet içinden olmaktan daha güzel ne olabilir? Zikirten uzak kişi, şeytanın vesveselerini yerine getirmeye yatkın olur. Bunu şöyle bir misal vererek açıklayalım. Bize bir mermi isabet ettiğini düşünelim. Eğer üzerimizde zırhlı yelek yoksa, bu mermi bize ciddi zarar verecektir. Belki de bizi öldürecektir. Buradaki zırhtan kasıt zikirler, mermiden kasıt ise şeytan ve onun düşünceleridir.

Öyle ise bizlerinde günün 24 saati zırhlı (korunaklı) olabilmesi için günlük zikirlerimizi yerine getirerek, hem dünya da zırhlanalım, hem ahiretimize yatırım yapalım inşallah.

Huzeyfe b. Yeman'dan (Radiyallahuanhüma) ve EbûZerr'den (RadiyallahuAnh) rivayet edildiğine şöyle demişlerdir:

“Rasulullah sallallahualeyhivesellem, yatağına girdiği zaman:
(Allah’ım Senin adınla dirilirim ve ölürüm)derdi.

Uyandığı zaman da:

(Hamd, O Allah’a olsun ki, ruhumu bana iade etti, bedenimde bana afiyet verdiver kendisini zikretmek için bana izin verdi.)”

Elbise Giyerken Yapılan Zikirler

Elbise giyerken “Bismillah” demek müstahap olduğu gibi, bütün (hayırlı) işlerdede besmele getirmek müstahaptır.

EbûSa’îd El-Hudrî’den (RadiyallahuAnh) rivayet edildiğine göre şöyledemiştir:

“Peygamber sallallahualeyhivesellembir gömlek, bir hırka (cübbe) yahut birsarik gibi bir elbise giydiğı zaman şöyle dua ederdi:(Allah’ım! Bu elbisenin hayrım ve içinde yapılan şeyin hayırlı olanını Senden isterim ve bunun (verebileceğı gurur-kibir gibi) kötülüğünden ve altındayapılan günahın şerrinden Sana sığınırım.)”

Evden Çıkarken Yapılan Zikirler

ÜmmüSeleme’den (RadiyallahuAnha)rivayet edilmiştir:

“Peygamber sallallahualeyhivesellem evinden çıktığı zaman şöyle derdi:

(Allah’ın adıyla (çıkırım), Allah’a tevekkül ettim. Allah’ım sığınırım Sana, haktansapmamdan yahut saptırılmamdan, ayağımanın kaymasından ya da kaydırılmasından, zulmetmemden yahut zulmedilmemden, bilmememdenyahut bana bilgisizlik isnat edilmekten.

Eve Girerken Yapılan Zikirler

Evde insan bulunsun veya bulunmasın, içeri girildiğı zaman BİSMİLLÂH demek ve Allah Teâlâ’yı çok zikretmek ve selâm vermek müstahaptır; çünkü AllahTeâlâ şöyle buyurmuştur:

“Evlere girdiğiniz zaman, Allah katından tespit edilmiş bereketli ve çok hoşsağlık dileyişi ile kendinizden olanlara selâm verin (evdeki Müminlere yahutevde kimse yoksa: Esselâmu Aleyna, diyerek kendinize selâm verin).”

Enes’den (RadiyallahuAnh) rivayet edildiğine göre, Enes (RadiyallahuAnh) demiştir ki, Rasulullah sallallahualeyhivesellem bana şöyle

dedi:

“Yavrum! Ailenin yanma girince selâm ver; çünkü bu, hem sana, hem de evhalkına bereket olur.”

Tuvalete Girerken Yapılan Zikirler

Enes’den (RadiyallahuAnh) sabit olmuştur ki, Rasulullah sallallahualeyhivesellem,helaya gireceğı zaman şöyle söylerdi:

(Allah’ım! Şeytandan vezararlı şeylerden sana sığınırım).

Tuvaletten Çıkarken Yapılan Zikirler

Peygamber aleyhisselam şöyle demiştir; (Allah’ım) Senin mağfretini dilerim. Benden eziyeti gideren ve bana afiyet verenAllah’a hamd olsun.

Abdest Azalarını Yıkarken Yapılan Zikirler

Abdest azaları üzerine duaya gelince, bu hususta Peygamber sallallahualeyhivesellem’denherhangi bir rivayet gelmemiştir. Ancak fıkıh âlimleri demişlerdir ki, Seleften gelen duaları yapmak müstahap olur. Onlar bu dualar üzerindeuzatmalar ve kısaltmalar yapmışlardır. Onların söyledikleri duaların özü şudur:

Abdest almaya başlarken Besmele getirdikten sonra:

(Suyu temiz yaratan Allah’a ha m dolsun) der.

Ağzı çalkaladığı zaman:

(Allah’ım! Bana Peygamberinin (sallallahualeyhivesellem) havuzundan öyle birCennet içkisi içir ki, artık ondan sonra susamayayım)”söyler.

Buruna su verdiğı zaman:

(Allah’ım! Cennetlerininve nimetlerinin kokusundan beni mahrum etme)” söyler.

Yüzünü yıkadığı zaman:

(Allah’ım!, bazı yüzlerin karardığı ve bazı yüzlerin beyazladığı günde (kıyamette)benim yüzümü ağart)” söyler.

Kollarını yıkadığı zaman:

(Allah’ım! Amel defterimi sağ elime ver, Allah’ım, amel defterimi sol elime verme)” der.

Başı meshettiğı zaman:

(Allah’ım, saçımı ve derimi ateşe haram kıl ve Senin gölgenden (himayenden)başka bir gölge olmayan günde, beni Arş’ımın altında gölgelendir)” der.

Kulaklarını meshederken:

(Allah’ım, hak sözü işitip de onun en güzeline uyanlardan eyle beni) der.

Ayakları yıkarken:

(Allah'ım, benim ayaklarımı sırat (köprüsü) üzerinde sabit eyle)" der.

Dahadoğrusunu Allah bilir.

Böcek Ve Haşerat Sokmasına Karşı Yapılan Zikirler

EbûHüreyre'den (radiyallahuAnh) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:

Bir adam, Rasulullah sallallahualeyhivesellem'e gelip dedi ki: Dün beni ısırın akrepten ne çektim... Peygamber ona şöyle buyurdu: "Gecelediğin zaman şunları söyleyeydin, o sana zarar vermezdi: 'Eûzübikelimâtillâhittâmmâtimin şerri mâhalaka" (Allah'ın Kur'an'ına sığınırım, yarattığı şeyin kötülüğünden).

Yatarken Yapılan Zikirler

Hazreti Ali'den (radiyallahuAnh) sahih isnatla rivayet edildiğine göredemiştir ki, Rasulullah sallallahualeyhivesellem yatacağı zaman şöyle derdi: "Allâhümmeinnî ve eûzübivechike'lkerîmi ve bikelimâtike'ttâmmetimin şerrimâenteâhizunbinâsıyetihî. Allâhümmeentetekşifu'l-mağremevelme'seme.Allâhümme lâ yühzemucündüke ve lâ yuhlefuva'düke ve lâ yenfa'uzelceddiminke'l-ceddü. Sübhâneke ve bihamdike."

(Allah'ım! Senin tasarrufun altında bulunan şeyin şerrinden, Kerîm olan zatına ve her yönü ile mükemmel kitaplarına sığınırım. Allah'ım! Borcu ve günahı Sendağıtursın. Allah'ım! Senin ordun mağlup olmaz, vadin de bozulmaz. Güçlüyegücü fayda vermez; güç ve azamet ancak Sendendir. Sana hamd ederek Seni(noksanlıklardan tenzih ederim)"

Sabahleyin Ve Akşamleyin Yapılan Zikirler

EbûAyyaş'dan (RadiyallahuAnh) sağlam isnatlarla rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahualeyhivesellem şöyle buyurdu: "Kim ki, sabahladığı zaman:

"Lâ ilahe ilâllâhuvahdehû la şerîkelehu, lehu'l-mülkü velehu'l-hamdü ve hüveala külli şey'inkadîr."

(Allah'tan başka ilâh yoktur; yalnız O vardır, O'nun ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'nundur ve O, her şeye kadirdir) derse, Hazreti İsmail(Aleyhis-selâm) evladından bir köle azat etmek kadar sevap alır, ona on haseneyazılır, ondan on günah düşürülür, on derece yükseltilir ve akşama girinceye kadar şeytandan korunmuş olur. Bu kelimeleri gecelediği zaman söylerse, sabahlayınca ya kadar aynen bu mükâfatı alır."

Üzüntü, Keder Ve Borçtan Kurtulmak İçin Yapılan Zikirler

EbûSaidEl-Hudrî'den (RadiyallahuAnh) rivayet edildiğine göre, şöylelemiştir:

"Bir gün, Rasulullah sallallahualeyhivesellem mes-cide girdi. Bir de orada EbûUmâme adında En-sar'dan bir adam bulunuyordu. Peygamber ona: Ey EbûUmâme, böyle namaz vakti olmadığı bir zamanda seni burada oturuyorgörmekteyim, (nedir bu halin)? Dedi. EbûUmâme:

Üzerime çöken üzüntüler ve borçlar, ya Rasulullah!... Peygamber Efendimizbuyurdu:

Sana bir takım sözler öğreteyim mi ki, onları söylediğin zaman, Allah seninüzüntünü gidersin ve senden borcunu ödesin? Ben, evet (öğret) ya Rasulullah, dedim. Peygamber Efendimiz buyurdu: Sabahladığın ve akşamladığın vakitlerde şunları söyle:

"Allâhümmeinnîeûzübikemine'l-hemmi ve'l-hezeni ve eûzübikemine'i-aczive'l-ke'seî. Ve eûzübike mine 'l-cünbi ve'l-buhli. Ve eûzübikeminğalebeti'ddeyni ve kahrirricâli."

(Allah'ım! Üzüntü ve kederden Sana sığınırım. Aciz olmaktan ve tembellikten Sanasığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten Sana sığınırım. Borç altına düşmekten vedüşmanların üstün gelmesinden Sana sığınırım."

EbûUmâme der ki, ben bunuyaptım. Allah Tealâ, üzüntü ve kederimi giderdi ve borcumu benden kaldırdı.

Ve daha buna benzer çok zikirler vardır. Bizler çok az kısmını örnek babında aldık. Zikirlerin tamamını **İMAM NEVEVİ EL - EZKAR** kitabında yer almaktadır. Allah azzevecelle bizleri kendisini hakkıyla zikreden kullarından eylesin.

Allahummeamin.

KUR'AN'I KERİM MUCİZELERİ (EVRENDEKİ YÖRÜNGELER)

Muaz ALİMOĞLU

iletişim
muazalimoglu@fecrdergisi.com

Çıplak gözle gökyüzüne baktığımızda hareketsiz bir evren görürüz. Evrendeki devasa hareketler ancak teleskobun icadından sonra insanoğlu tarafından farkedilebilmiştir. İnsanlar yıllar boyunca Dünya'nın sabit, Güneş'in ise Dünya etrafında döndüğünü düşünmüştür. Sonra Kopernik, Kepler ve Galileo ile başlayan süreçte insanlar Güneş'in sabit, Dünya'nın Güneş etrafında döndüğünü keşfettiler. Bu keşif bilim açısından çok önemliydi. Ancak Güneş'inde kendi yörüngesinde hareket ettiği henüz keşfedilmemişti. Daha sonra gelişmiş teleskopların ve astronomi biliminin gelişmesiyle Güneş'inde hareket ettiği anlaşılmıştır. Güneş, etrafında bulunan gezegenleri ile birlikte saatte 720 bin kilometreden daha büyük bir hızla Solar Apex adı verilen bir yörünge boyunca Vega Yıldız'ına doğru hareket etmektedir. Bilimin ancak asrımızda keşfedebildiği bu bilgileri Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim bizlere 1400 yıl önce bildirmişti.

Yasin Suresi 38. ayeti kerime'de;

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

Bu; "Onlar için başka bir delil olan güneş, kendine ait yörüngesinde belirli bir kanuna göre akıp gider. İşte bu, kudreti daima üstün gelen ve her şeyi en iyi bilen Allah'ın takdiridir."

Yine Yasin Suresi 40. Ayeti kerimede

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا النُّجُومُ سَابِقُ النَّهَارِ
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ 40

"Ne güneş aya yetişip çarpabilir, ne de gece gündüzün önüne geçebilir. Her biri kendine ait yörüngede yüzer gider."

İşte Yüce Rabbimiz, Yüce Kitabı KUR'AN-I KERİM'de bize bu bilgileri 1400 yıl önce Sevgili Pey-

gamberimiz Muhammed s.a.s. ile bizlere bildirmişti. Peki, Bu bilgiler bizim ne işimize yarayacak?

İslam dininin ve bu dinin açıklayıcısı Peygamber'den yaklaşık 1400 yıl sonra yaşayan bizler için birer merhamet ve rahmettir bu bilgiler. Çünkü bu bilgileri 1400 yıl önce bir insanın bilme ihtimali yoktur. Bu dinde Kur'an'ın yazılışından, Peygamberimiz a.s.'in ve sahabenin yaşamına kadar birçok mucize vardır. Ama inanmayanlara böyle dünyevi bilgilerle de ALLAH azze ve celle merhametini ve büyüklüğünü göstererek merhamet ve rahmet kapısını açmaktadır.

Bir şeyi yapandan ya da yaratandan daha iyi kim bilebilir. (Yaratmak sadece ALLAH cc'ye mahsusdur.) İşte bu bilgiler inanmayanlar için birer delildir. Bu delilleri veya bilgileri bilimle tasdik edenler ise genelde hep kafirler olmuştur. İşte Rabbimizin bizlere bir delili ve rahmeti de budur. Kendisine ve indirdiği dine inanmayanlara bile kitabını tasdik ettirmesidir.

Bizlere düşen Yüce Kitabımız kur'an-ı kerime ve o'nu bize bildiren ve açıklayan peygamber'in sünnetine sahip çıkmak ve hayatımızın her anını ve her alanını allah'ın razı olduğu şekilde yaşamaktır. bunu da yapabilmemizin tek yolu dinimizi doğru yerden kur'an-ı kerim ve peygamber'imizin sünnetlerinden öğrenmekten geçer.

ESMA-ÜL HÜSNA

Er Refik

İbnu'l kayyim der ki :

O (Allah), Refik'tir. Rifk ehlini (yumuşak davranan kimseleri) sever. Hatta onlara Esmâ'nın üstünde yumuşak davranmak suretiyle verir

Şeyh Abdurrahman es-sadi bu beyte yaptığı şartlar der ki: Yüce Allah'ın isimlerinden birisi de "Er refik"dir Refik kelimesi rıfk yumuşak davranmak nazik davranmak kökünden türemiştir.

Rıfk işlerde Acele etmemek ve yavaş yavaş davranmak demektir.

Sertliğin zıttıdır sertlik kelimesi de Sert davranmak ve acele etmek anlamına gelmektedir.

musannıf ibnu'l kayyim bu Yüce ismi açıklamayı Resulullah (sallallahualeyhiveselem) sahih hadisinde geçen şu sözleriyle anlatmıştır.

" Şüphesiz ki Allah kullarına karşı son derece refik'dir rıfk ehlini sever. sertlik karşılığında vermediğini rıfk karşılığında verir."

Dolayısıyla yüce Allah, fillerde de refik'tir.

Çünkü o mahlukatını bir defada ya da bir anda yaratmaya güç yetirdiği halde hikmetinin ve rıfkının gereği tamamen tedrici olarak yavaş yavaş yaratmıştır.

Yüce Allah emretme ve yasaklama hususunda da refiktir. Bundan dolayı da kullarını bir defada yapabilecek zor tekliflere muhatap etmemiştir Aksine bu teklifleri onların nefislerine ve tabiatlarına uygun hale getirinceye kadar evre evre tedrici bir hareket uygulamıştır.

Yüce Allah bu tedriciliği orucun farz oluşunda, içkinin haram edilmişinde, Riba ve buna benzer konularda hep uygulamıştır. işlerde acele etmeyen kişi kainat ile ilgili işlerde Allah'ın sünnetullahına ve işleri kolaylaştırma ile zorlukların üstesinden gelme hususunda ise Resulullah sallallahualeyhivesellem'in metoduna uyarak firka ve sükunetle işleri yerine getirmelidir.

Özellikle de insanlara iyiliği emredip kötülükten sakındırırken ve onları ırşat ederken yumuşak davranmak ve ağır başlı olmak son derece önemlidir. Çünkü insanlara Hakka davet eden kişinin insanlara karşı yumuşak ve ağır başlı davranması zorunludur.

Nitekim Yüce Allah bu konu ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır.

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي
بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ 34

iyilikle kötülük bir olmaz Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde öle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimsenin yakın bir dost gibi olduğunu görürsün (fussilet suresi 34 ayet)

Kaynak : ESMAÜL-HÜSNA ibn-i kesir * kurtubi * beyhaki * es-sadi * ibn kayyim el-cevziye

TOPLUMSAL CİNSİYET SENERYOSU

Çocukluktan ergenlik çağına geçiş döneminde gençlerin bir çok hayali, hedefi ve ideali oluyor ne yazık ki bu evrede çocuk gençler söz ve nasihat-ten uzak bir şekilde farklı bir dünyada farklı evin farklı çocuk gençleri oluyorlar. ebeveynler ise bunun sebeplerini psikoloğlardan ve bazı ekollerden bu işin çözümünü aramaktadırlar hayatları boyunca yaşam tarzlarını batı medeniyetine özenip onlar gibi giyinen onlar gibi oturup kalkan onlar gibi yaşadıkları sonra batının meyvesi olan feyizim kapitalizm ve en ağır imtihana sebep olan eşcinsellik kapılarını çalınca suçlu aramaları çaresizliklerini birilerine yüklemelerin sebebi biz deriz ki kendisini yaratan ile kendi nefsi arasında vermiş oldukları sözü tutmamalarından kaynaklanmaktadır.

Durumun vehameti ise anne babadan çok gençlerimizin bu ekollere kapılmalarıdır her gün televizyonlarda ve sosyal medyada farklı akımlar çıkartarak milyonlara hitap eden videolar bizim çocuklarımızın bunları görmemesi kaçınılmazdır ve son yıllarda ise gök kuşağı renkleri diye isimlenen bir o kadarda sempatik olan renkler bir kavmin yerin dibine geçirelerek helak olmuş ve sadece o kavim için bir peygamber gönderilmesine sebep olan hayasızlık içeren aileyi yok eden kardeşlik bağı bırakmayan lgbt diye kendilerini isimlendiren bu canilerin ellerine çok cazibeli olarak geçmesi tavaffuk olmak ile birlikte asırlık projelerdir. Sistem bir yerleri ifsat etme kararı alırken önce aileden başlar çünkü bir genç aileye bağlı olursa doğal olarak onlar gibi giyinip onlar gibi hareket edecektir amcası dayısı ve onların oğulları ve kızlar birçok kontrolde olan gençler varken bu toplum ifsat olmaz ve bize tabi olmazlar düşüncesi gençleri ai-

leden koparmak için aile bağıni kopartarak bir sürü ekoller ortaya atmaktadırlar ve bunlardan biride z kuşağı diyerek gençlere aileleri gerici ve yobaz olarak tanıttılar. Gençlerde ergenlik çağına girerken bu akımların gösterdikleri o kahkaha ve gülümsemeler sadece kameranın önü olduğunu unutmaktadırlar ve sürekli takıldıkları moda ve renkli renkli elbiseler ile akıllarda soru işareti bırakılan ve merak ettirilen eylemler gençlerin kafalarını karıştırmaktadır. oysaki o kamera arkasında neler var bir bilseler toplumun kendilerine nasıl

kötü baktıklarını ve o bataklığa saplanmış transların, bi seksüellerin nasıl bir karanlığa düştüklerini ve geri dönüş için bütün servetlerini vereceklerini anne babanın bir dakikalık sevgisini alabilmek için yıllarca köle gibi yaşamak hayalinde odlularını ve hatta kendi camialarında kendileri için anne diye isimlendirdikleri yön verici kadınlara muhtaç kalan bir ekol bir iki yıl sonra asıl karakterlerini özleyerek tekrardan aynı karakteri yarı alayvari bir şekilde aslında canlarından can giderek fitratlarına dönmek istemlerini malumdur - ne yazık ki bu manzaraları göstermiyorlar onun için bu gençlerimizde deyim yerinde ise her şeyi toz pembe olarak görmekteler aslında hiçbir hormon bozukluğu olamayan ergen erkek ve kızlarımız okullarda sosyal medyada kafeler de takıldıkları ortamlarda bunları hoş ve sempatik gösterilerek psikolojileri o yönere çekilmektedir. Bir erkeğin yada bir kızın yapması gereken davranışları anne yada baba çocuklarına hatırlattığında sanki o hatırlatan karşındaki babası değil de bir zalim gibi yada hiçbir şey bilmeyen bir cahil olarak görülüyor öte yandan hayatını şeytana adanmış ne oldu-



ğü belli olmayan iki gün aynı fikirde duramayan insanlar bir dakikalık videosunda yada bir fotoğraf karesinde göstermiş olduğı ahlaksızlığı gençlerimiz hemen taviz vermeden onların yapmış olduklarını hayatlarına empoze ederek neyin içine düřdüklerinin farkında bile olmadan bir sendromun içine düşüyorlar

Ey gençler bizlerin atalarında bu denli bir hastalık vuku bulmamış sen ahmetin oğı eminenin oğı ahmet'in emine'nin kızısın hiçbir tanı kalbindeki boşluğu kapatamaz ailene olan öfken seni başka akımlara götürmesine izin verme hiçbir akım senin anne ve babının öfkesindeki şefkati diğer akımlar sana en güzel günde bile o şefkati veremez Ey gençler istermiydiniz ? aile bireylerinden bir kardeşiniz trans yada biseksüel olmasını yada onlardan birinin bir köşede sabahlayıp soğukta donmasını yada onun hiçbir aile bağı olmadığı halde ona sövüp dayak atmasını

Dinleyin ey gençler sizleri özgürlüğe yada hayallerinize götürme gibi bir dertleri yok bunların dertleri insanları İslam dan uzak tutarak herkesi köleleştirmek bak içinde bulunmuş olduğun hayata o kadar zorluklar o kadar engeller var ki bu trolleri ortaya atanlar hiçbir zaman senin yanında olmadı ve olmayacak.

Ey ümmetin gençleri her birinizin zevkine göre ayrı ayrı akımlar çıkartarak kiminizi alkole kiminizi uyuşturucuya kiminizi eşcinselliğe kiminizi ateizime bağlarken hayatlarınızdan hayat çalırlarken kendi hayatlarında ailelerin bu denli alışkanlıklarını göremesin hepsinin karnı tok sırtı pek şekilde milyon dolarlık evleri arabaları uşakları hizmetkarlarının masrafları bizden çaldıkları ile elde ediyorlar. Eğer birileri senin bir yerde görmek istiyorsa oraya gitmeden onun durduğu yere bak onun sözlerine dikkat et

PROGRAMLARIMIZ

FECR MESCİDİ
TEVHİD VE SÜNNET MÜDAFAASI

SOHBETE DAVET

Safvan MUHLİS Hoca
HASBİHAL

Hanımlara Yer Ayrılmıştır

HER
PERŞEMBE
SAAT 21:00

WhatsApp İletişim
0545 492 60 60

Ali baba mah. 5041 sok no 18 gözde apt altı karaköprü / ŞANLIURFA
35 mt yusuf kristal karşısı



FECR MESCİDİ
TEVHİD VE SÜNNET MÜDAFAASI

SOHBETE DAVET

İbrahim Hoca

FIKİH DERSLERİ

HER
SALI
SAAT 21:00

WhatsApp İletişim
0545 492 60 60

Ali baba mah. 5041 sok no 18 gözde apt altı karaköprü / ŞANLIURFA
35 mt yusuf kristal karşısı



SOHBETE DAVET HANIMLARA

pazartesi - cuma
elif ba
kur'anı kerim dersi
saat 13:30 15:30 arası

PERŞEMBE

Hadis Dersleri
SAAT 20:30

ali baba mah: 5041 sok (yusuf kiristal karşısı)
karaköprü ŞANLIURFA



ÇOCUĞUM KUR'AN İLE BÜYÜSÜN

Hafta içi
hergün
10:30 ile 13:00 arası

KIZ ÇOCUKLARINA

WhatsApp İletişim
0545 492 60 60

Ali baba mah. 5041 sok no 18 gözde apt altı karaköprü / ŞANLIURFA
35 mt yusuf kristal karşısı



Ey dünyasını inşa eden!
Ahiretini unutma!
Zira ahiretin evleri ebedi bir yurttadır,
dünyanın evleri ise fani bir yurttadır.

Sālih El-'Usaymī حفظه الله

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

{Allah'ın sana verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma!}

Kasas/77

